

DE WEGWIJZER

St. Clemensparochie Ameland

Uitgave juni –augustus 2018

INHOUD	pagina
Gedicht : OPEENS	2
Pastoraal voorwoord	3
Berichten vanuit het kerkbestuur	5
In memoriam	6
Nieuws uit de parochie	6
Catechese op de Kardinaal de Jongschool	7
Bisdomberichten	8
Koffie schenken/ Kerk schoonmaken/ Lezerslijst	9
Liturgische kalender/ misintenties	10
Mededelingen vanuit de redactie	13

OPEENS...

Opeens gebeurt er iets...
Dan voel je de tranen dringen.
Dan meldt zich weer de diepe melancholie,
dat onverklaarbare verdriet
om die kleine mens,
zo eenzaam en zo kwetsbaar.
Maakt niet uit wie.

Opeens gebeurt er iets...
Dan kun je van blijdschap zingen.
Dan breekt het even door
dat overmoedig straaltje licht.
Een onbeschrijfelijk geluksgevoel
van écht te leven, heel even.
Dan trekt de hemel dicht.

Opeens gebeurt er iets...
Dat zijn zo van die dingen
die geen mens begrijpt,
en altijd onverwacht.
Dan worden scheidingsmuren
als decors omhoog getrokken
en sta je in de ruimte,
waar alles samenvalt:
van "In den beginne"
tot: "Zie het is volbracht".

Opeens gebeurt er iets...

Seth Gaaikema



PASTORAAL VOORWOORD: VAKANTIE VIENEN? VOOR IEDEREEN WEGGELEGD?

Zomerseizoen...

Wat u nu voor u heeft is het zomernummer van ons parochieblad De Wegwijzer. Dat betekent dat we er even 'tussen uit' gaan. Voor een paar maanden komt het gewone leven voor veel mensen even stil te liggen. Of is dat een al te gemakkelijke aanname? Er zijn namelijk genoeg mensen, realiseer ik me, terwijl ik dit schrijf, voor wie het gewone leven wèl doorgaat. Mensen die deze tijd van het jaar als extra belasting beleven. Zeker op Ameland is de vrije periode voor alle bewoners een tijd van flinke inspanningen. Maar daar leeft het eiland van en daar zien we eigenlijk elk jaar ook weer naar uit! Als parochie hebben we te maken met het internationale karakter van de rooms-katholieke kerk. Vele Duitse medegelovigen komen niet alleen van de natuur genieten, maar willen ook geestelijk de accu opladen. Daarvoor komen ze door de weeks tijdens de openingstijden van onze fraaie kerk, maar juist ook op zondag naar de vieringen!

Schaduwzijde...

Aan de andere kant, en dat is de schaduwzijde: voor de ouderen ligt het leven stil. De kinderen zijn vaak bij toerbeurt (of soms zelfs allemaal gelijk druk bezig met de zomergasten) En zeker als je alleen bent en niet zo gemakkelijk meer buiten komt, valt het soms niet mee! Wij mensen die kunnen gaan en staan waar we willen, beseffen dat vaak niet. De koorrepetities vervallen in de zomer en dat zijn avonden waar je niet alleen maar nieuwe liederen inoefent, maar ook gezelligheid hebt aan elkaar. Dat er even niet vergaderd wordt, daar hoor ik nou niemand over klagen (u zult me zelf ook niet horen mopperen hoor!) Er zijn ook veel mensen in ons land die van hun vakantiegeld schulden moeten aflossen, dus niks geen uitstapjes of zomerhuisjes huren! Je huis zal maar 'onder water staan' zoals ze dat noemen, dat wil zeggen dat je een hogere hypotheek hebt dan de waarde van je huis, omdat de huizenprijs is gezakt. Het lijkt me niet verkeerd om daar eens even bij stil te staan als je gemakshalve aanneemt dat de zomer voor iedereen dolle pret is.

Extra aandacht...

Kan ik daar dan wat aan doen? Misschien wèl? Voor mijzelf is de rustige zomerperiode de tijd waarin ik probeer eens even bij mensen op bezoek te gaan. In de parochie, waar ik altijd meer zou willen doen dan ik in feite opbreng. Maar ook in familie- en vriendenkring is er wel wat achterstallig onderhoud om het zo maar te noemen. U hebt zelf vast ook wel mensen, die alleen zijn komen staan of al langer alleen zijn. Of mensen die nauwelijks meer uit de voeten kunnen. Wat kan het dan gezellig zijn om eens even een kopje koffie of thee te gaan halen bij hen! Misschien even op bezoek (bel even van tevoren om te vragen of het uitkomt) bij een ernstig zieke. Mijn ervaring is dat je er vaak flink tegen op ziet, maar dat je als een blijer mens bij de zieke vandaan komt! Wie heeft er nou wie moeten opbeuren? Of nodig eens iemand uit om bij je te komen eten. Alleen eten is immers lang zo leuk niet als samen! Trek er eens een middagje tussen uit, pik een terrasje als het mooi weer is, ga eens even naar de markt samen. Ach, iemand die een beetje creatief is kan vast wel een aantal leuke dingen bedenken. En niemand is te oud om bij een ander op bezoek te gaan! Waar een wil is, is een weg. Zou u ook wel eens bezoek willen hebben van ondergetekende? Aarzel dan

niet om contact met me op te nemen. (0519 292476) Ik wil namelijk wel graag weten of bezoek op prijs gesteld wordt! Vindt u het moeilijk om dat te vragen? Geef het door aan een bezoeker/bezoekster of aan onze koster Theo Kiewiet, dan komt het ook bij mij terecht!

Hartewens...

Voor iedereen een fijne zomer. Laten we er wat moois van maken! Gastvrijheid voor de bezoekers van ons mooie eiland, maar ook voor elkaar!!!

pastor Paul Verheijen



BERICHTEN UIT HET KERKBESTUUR

Voor het voetlicht: Simon Kadijk

Zo voor het begin van het zomerseizoen is er niet zoveel te melden vanuit het Kerkbestuur. Daarom is het misschien wel aardig om iets te vertellen over een man die op de achtergrond heel veel betekend heeft voor de herbouw van de kerk. Toen de St. Clemens kerk op 5 februari 2013 afbrandde was één van de eerste vragen die bij het Kerkbestuur op kwam: "Hoe zijn we verzekerd?". Er werd nog diezelfde dag contact opgenomen met Donatus, de verzekeraar van hoofdzakelijk kerkelijke gebouwen.



Reeds de volgende dag was de directeur van Donatus, dhr. Simon Kadijk, op het eiland om de situatie in ogenschouw te nemen. Hij had voor het Kerkbestuur onder leiding van Foppe Kiewiet twee mededelingen. "Het goede nieuws is dat u goed bent verzekerd, het vervelende nieuws is dat u de komende jaren weinig vrije tijd meer zult hebben..." Simon Kadijk is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij het proces van herbouw. Op vrijwel elke bijeenkomst was hij aanwezig en later middels zijn medewerkers bij de bouwvergaderingen. Op cruciale momenten is hij coulant geweest als er beslissingen moesten worden genomen die financieel ongunstig voor de parochie zouden uitpakken. Daardoor kon het bouwproces doorgaan ook als het even tegenzat. Met elkaar werkten we toe naar de dag van opening en inwijding van de kerk. Geschokt waren wij toen we bericht kregen van Simon dat hij niet aanwezig kon zijn bij de inwijding. Er was een hersentumor bij hem geconstateerd en hij moest een behandelingstraject in. Op afstand bleef hij meeleven met de festiviteiten en de parochie. Begin mei liet hij weten dat hij graag de kerk zou willen bezoeken en het eindresultaat bekijken. Op 14 mei jl. hebben we hem en zijn vrouw ontvangen. In de Mariakapel is er een kaarsje voor hem opgestoken en was er een korte rondleiding. Joke Beekema-Molenaar had voor hem een passend cadeau in de vorm van een interieurfoto. Simon Kadijk schrijft later: "Het was hartverwarmend en mooi, heel erg bedankt". Verder schrijft hij dat hij zich nu bezig houdt met het vertalen van de bijbel uit de grondtalen Hebreeuws en Grieks. Hij deed er een impressie van een psalm bij die hij vertaald had en die hij toepasselijk vond in deze situatie:

Psalm 127 Een pelgrimslied van Salomo

Een lied om naar boven te gaan.

Tevergeefs zwoegen bouwvakkers aan de bouw van de tempel als de HEER zelf niet bouwt.
Tevergeefs proberen stadswachten Jeruzalem te bewaken als de HEER zelf niet beschermt.
Tevergeefs staan wij vroeg op en gaan we laat naar bed en zijn wij druk met van alles.
De HEER gunt zijn lievelingen immers rust en slaap.

Kijk, de HEER beloont zijn erfdeel met zonen zoals pijlen in de hand van een held.
En voor degenen die hun vijanden ontmoeten met een goed gevulde pijlenkoker
is het echte geluk.

Namens het Kerkbestuur, Anne de Jong

IN MEMORIAM Hendrik-Wilhelm Molenaar (Hennie) geb. 13 aug. 1934 overl. 23 mei 2018

Hennie werd geboren op 13 aug. 1934 als tweede kind van Jaap en Tjert Molenaar Tieman. Zijn oudere broer is in het eerste levensjaar overleden. Hennie's jonge jaren speelden zich meest zonder zijn vader af, die op de grote vaart werkte. En omdat hij de oudste zoon was kreeg hij al vroeg een vaderrol toebedeeld. Ook tijdens de 2^e wereld oorlog was zijn vader niet thuis en had het gezin een zwaar bestaan. Hennie moest zelfs eten bij de bezetter stelen.

Na de lagere school ging Hennie aan het werk bij verschillende bedrijven en op zijn 27^e kwam hij bij de Gemeentewerken in de buitendienst. Tijdens zijn loopbaan vervulde hij verschillende functies: verzorgen van de oorlogsgraven /boom snoeien en rattenbestrijder (dat hem zijn bekende naam Ratten Hein opleverde). De laatste jaren bij de buitendienst kreeg Hennie het beheer in de Vleijen, werk dat hij met veel toewijding deed. Op zijn 59^e kon hij in de vut en meer tijd besteden aan zijn hobby's: de vogeltjes, vissen en de groententuin.

Toen zijn gezondheid minder werd en Hennie minder mobiel was kwam hij niet veel meer van huis. Maar zo konden hij en zijn vrouw wel volop genieten van de kleinkinderen en achterkleinkinderen, die bijna dagelijks bij hen op visite kwamen.

Enkele hoogte punten uit leven van Hennie Molenaar op een rijtje:

57 jaar getrouwd met Johanna de Jong.
3 Kinderen, 7 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen.
32 jaar vrijwillige brandweer
Tot zijn 70^e onderhoud aan de oorlogsgraven.
25 jaar vrijwilliger bij het Roggenfeest.
30 jaar vrijwilliger bij dorpsbelang Nes.

Dus na een druk leven en de laatste jaren helaas in terug lopende gezondheid is Hennie op 23 mei omringd door zijn geliefden vredig en rustig heengegaan en wat ons rest zijn mooie herinneringen aan een actief en bewogen leven van Hennie Molenaar.

Namens de familie, Arnold Molenaar

NIEUWS UIT DE PAROCHIE

Vanaf 25 december 2017 tot en met 1 juli 2018 zijn er tijdens de bezichtigingsuren 5872 bezoekers geteld in de Sint Clemenskerk.

CATECHESE OP DE KARDINAAL DE JONGSCHOOL

Dit jaar hebben we voor het eerst een Paasviering georganiseerd voor kinderen en ouders in onze kerk. Vorig jaar werd de viering in de kerk zo goed ontvangen door onze pastoor, dat we hebben besloten ouders hiervoor uit te nodigen. Het was een prachtig samen zijn. Vooral veel dank aan de werkgroep Paasviering, Theo, het gelegenheidskoor en alle andere betrokkenen die deze viering mogelijk hebben gemaakt.

Lucht

De lessen van Hemel en Aarde, onze methode voor godsdienst en levensbeschouwing, gaan de komende weken over het onderwerp 'lucht'. Op de warme dagen in het voorjaar, die er eindelijk zijn, merk je hoe prettig het is als de lucht opwarmt. 's Ochtends is het nog fris, maar tegen de middag wordt het behaaglijk en op sommige middagen voelt de lucht als een warme deken om je heen. De lucht is er altijd, overal, ook al zie je die niet. Zonder lucht kunnen we niet leven. De lucht is heel gewoon en heel bijzonder tegelijk. In de lessen vragen we aandacht van kinderen voor de lucht en verkennen we wat de lucht voor hen betekent. Hollandse luchten zijn wereldberoemd. Ons vlakke landschap laat veel ruimte over aan de luchten erboven. De uitgestrekte wolkenvelden zijn vaak geschilderd. In de lessen kijken we samen met de kinderen naar de lucht en de wolken. De lucht kan heel veel verschillende kleuren hebben, van roze en rood tot alle varianten van grijs en blauw. We wonen hiervoor natuurlijk op de uitgelezen plek om die luchten goed te bekijken. Ik zie op verschillende plekken in de school al verschillende, mooie kleurenspectra ontstaan. Neem gerust eens een kijkje. Daarnaast roepen al die kleuren heel verschillende stemmingen op.

Ademen

De lucht is letterlijk van levensbelang. Zonder lucht kunnen we niet leven. Met de kinderen doen we spelletjes en oefeningen waarmee we aandacht vragen voor ademhaling. In tradities waarin meditatie belangrijk is, zoals het Boeddhisme en Yoga, is er ook veel aandacht voor ademhaling. Sommige oefeningen en verhalen uit de lessen zijn ontleend aan die tradities. De kinderen voelen de lucht in hun lijf.

Schone lucht

In bijna alle godsdiensten en levensbeschouwingen is er aandacht voor de vraag hoe mensen met de natuur omgaan. Vaak gaat het erom dat we natuur gebruiken om de kwaliteit van ons leven te verhogen, maar dat we ook verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de natuur. De kwaliteit van de lucht hoort daarbij. Luchtvervuiling is een maatschappelijk, moreel en levensbeschouwelijk vraagstuk. In de lessen vragen we er aandacht voor.

Vrijheid

'Opgelucht' is een prachtig woord. Het geeft heel mooi weer wat lucht kan betekenen. Het geeft een gevoel van vrijheid, ruimte, energie, beweging. Stel je voor dat je een vogel bent en je zo vrij door de lucht kunt bewegen als zij. In de lessen verkennen we dat gevoel van vrijheid en opluchting.

Hemelvaart en Pinksteren

Het onderwerp Lucht past goed bij Hemelvaart en Pinksteren, die allebei in mei worden gevierd. Met Hemelvaart wordt gevierd dat Jezus, na zijn opstanding met Pasen, naar de hemel gaat. Met Pinksteren wordt gevierd dat de Heilige Geest onder de mensen komt, die zorgt voor inspiratie, bezieling en begeestering. In sommige lessen besteden we hier aandacht aan. We hopen op leerzame en luchtige lessen tot aan de vakantie!

Namens de Kardinaal de Jongschool, (meester) Jan.

BISDOMBERICHTEN



Column Mgr. Ron van den Hout **De kerk: een mysterie (2)**

Dat de Kerk een mysterie is, blijkt misschien nog wel het duidelijkste in een beeld dat voor de Kerk gebruikt wordt. Dit beeld wordt al in het eerste hoofdstuk van *Lumen Gentium* genoemd, en wordt voor het eerst door Sint-Paulus gebruikt in zijn brieven: de Kerk als lichaam van Christus (Romeinen 12; 1Korintiërs 12; Efeziërs 4 en 5; Kolossenzen 1). Dit is niet moeilijk te begrijpen, en ook eenvoudig voor te stellen.

Een lichaam heeft ledematen die je aan de buitenkant ziet, en ín het lichaam bevinden zich de organen die je niet ziet, maar die wel wezenlijk zijn. Elk lidmaat en elk orgaan heeft zijn eigen functie en draagt bij aan het functioneren van het gehele lichaam. Eigenlijk kan niets gemist worden om het geheel goed te laten werken. Je kunt wel enige gradatie aanbrengen. Het missen van een vinger of een teen is minder ingrijpend dan het missen van een hele arm, om over het hoofd of het hart nog maar te zwijgen. Als die ontbreken leeft het lichaam niet meer. Maar eigenlijk kunnen we niets missen.

De Kerk wordt ook een lichaam genoemd, omdat het uit vele ledematen (en organen) bestaat die ieder hun plek en hun taak hebben: de gelovigen. Er zijn gelovigen die heel zichtbaar zijn, maar er zijn er ook die onmisbaar op de achtergrond werken. Het gaat erom dat ieder zijn of haar plaats leert ontdekken en verantwoordelijkheid voor het geheel wil nemen. Het geheel kan functioneren als het samen werkt. Er is ook een centrale aansturing nodig die ieder lidmaat tot zijn of haar recht laat komen, van ieders talenten profiteert en ook weet bij te sturen.

Dat de vele afzonderlijke leden van de Kerk een lichaam vormen, is een mysterie, een geestelijke werkelijkheid, een werkelijkheid van de heilige Geest. Hij houdt het geheel samen en probeert het steeds meer samen te brengen, want afzonderlijke ledematen hebben soms de neiging een eigen weg te gaan of solistisch op te treden.

Het onzichtbare hoofd van de Kerk is Christus. Door zijn aansturing houdt Hij het geheel bij elkaar. Dat doet Hij door de heilige Geest. Wij zijn dus samen de Kerk van Christus. Deze staat onder leiding van paus en bisschoppen die het zichtbare hoofd zijn van het geheel (de paus) of van een deel van het volk Gods (de diocesane bisschoppen). Zij geven op concrete wijze sturing aan het hele lichaam.

De Kerk is niet alleen onzichtbaar en geestelijk, ze is ook lichamelijk en zichtbaar in de wereld aanwezig. Het onzichtbare en het zichtbare samen denken is typisch en wezenlijk voor de katholieke kerk.

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen - Leeuwarden

KOFFIE SCHENKEN/KERK SCHOONMAKEN/LEZERSLIJST

Koffie schenken

juli	1	Tineke van der Wal
juli	8	Marry Ter Schure
juli	15	Toke Brouwer
juli	22	Simmie Molenaar
juli	29	Angela Twickler
augustus	5	Marga Brouwer
augustus	12	Heleen van der Galiën
augustus	19	Frans Ter Schure
augustus	26	Yvonne Brouwer

Kerk schoonmaken

Diana Metz
Joke Gouma 10 juli
Carla Brouwer
Johanna Oud
Jessica Kienstra

Igna de Jong
Duritha Molenaar 7 augustus
Johanna Brouwer
Annemarie de Jong
Louise Metz

Lezerslijst

17 juni	Agatha Wetting	Kinderkoor
24 juni	pastor Henk Nota	Annemarie de Jong
1 juli	Agatha Wetting	Radboud de Vos
8 juli	pastoor Paul Verheijen	Dorus Molenaar
15 juli	Anneke Mosterman	Simmie van der Meij
22 juli	Theo Kiewiet	Marry ter Schure
29 juli	pater Louis Mulder	Anneke Mosterman
5 aug	pater Louis Mulder	Marietje Ketelaars
12 aug	pastor Henk Nota	Annemarie de Jong
19 aug	pastor Henk Nota	Ans Mosterman
26 aug	pastor Henk Nota	Dorus Molenaar
2 sep	Theo Kiewiet	Marissa Kienstra

LITURGISCHE KALENDER / MISINTENTIES

- Zondag 17 juni 10.00 uur Vaderdag gezinsviering met Agatha Wetting en het Kinderkoor
- Tjeerd en Bernardina Metz-Kooiker
Gerardus en Bernard Metz
Gerben de Jong
Johanna de Jong-Kienstra
Familie Wildervank-Molenaar
Paulus Brouwer en overleden familie
Theo en Bertha Molenaar-de Haan
Jan Gerardus en Jeannette Metz-Oud
Tjeerd van der Galiën
Sip en Frans Kienstra en overleden familie
Jaap en Regina Oud-Brouwer en Dirk Oud
Anne en Arnold Beijaard
Dominicus Jorna en overleden familie
Hendrik Mosterman
Theun en Antje Metz-Boelens
- Zondag 24 juni 10.00 uur Eucharistieviering met pastor Henk Nota en het Clemenskoor LOA uitzending
- Gerlof Brouwer
Piet en Johanna Boelens-Fluitsma
Frans Hulsebos
Rie de Haan en Foppe Metz
Tjeerd en Anneke Kooiker-Kouwen
Anton en Mien de Jong-Bergsma en Brenda Brouwer
Jacob en Jacoba Kienstra-Beijaard
Dolf Kienstra
Marthie Fortuin-Kienstra
Jan Brouwer
Thomas en Catharina Brouwer-van der Zweep
Giny Brouwer en Thomas Brouwer
Cornelis de Jong en Duifke Bruning
Cornelis de Jong en Antje Kiewied
- Zondag 1 juli 10.00 uur Woord en communieviering met Agatha Wetting en organist Ard Lucassen
- Sip en Gerarda de Jong-van den Hoogen
Pastoor Hendriks en Marijke de Vries
Kardinaal de Jong en overleden familie

Zondag 8 juli 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Paul Verheijen en het Clemenskoor LOA uitzending

Theo en Trees Brouwer-Beijaard
Bernard Brouwer
Jose Brouwer, Michel Kooiker
Dirk en Sanne Metz
Wiesje Metz-Duipmans en Ferdinand Metz
Dick Metz
Foppe en Jacoba Metz-Oud
Ruurd en Duifje Beekema-Metz
Irma en Jaap Beijaard
Overledenen van de parochie

Zondag 15 juli 10.00 uur Woord en communieviering Anneke Mosterman en organist Ard Lucassen

Jaap en Regina Oud-Brouwer en Dirk Oud
Anne en Arnold Beijaard
Sip en Frans Kienstra en overleden familie
Cyprianus en Augusta Kooiker-Kienstra
Theo en Sita Kooiker-de Haan
Familie de Haan-Edes
Jaap Theodorus Metz
Henk Sweers
Jan en Anna de Jong-Brouwer
Anne en Catharina de Jong-Metz
Dirk de Jong
Tjeerd en Bernardina Metz-Kooiker
Gerardus en Bernard Metz
Gerben de Jong

Zondag 15 juli 17.00 uur Duitse mis door pastoraal team Munster

Zaterdag 21 juli 17.00 uur Duitse mis door pastoraal team Munster

Zondag 22 juli 10.00 uur Woord en communieviering met Theo Kiewiet en organist Peter Vlak LOA uitzending

Johanna de Jong-Kienstra
Jan Gerardus en Jeannette Metz-Oud
Tjeerd van der Galiën
Theo en Bertha Molenaar-de Haan
Anton en Mien de Jong-Bergsma
Siprianus en Johanna de Jong-Kooiker en overleden familie
Foppe en Petronella Kiewiet-Metz

Jan Brouwer
Thomas en Catharina Brouwer-van der Zweep
Giny Brouwer en Thomas Brouwer
Cornelis de Jong en Duifke Bruning
Cornelis de Jong en Antje Kiewied

Zondag 22 juli 17.00 uur Duitse mis door pastoraal team Munster

Zaterdag 28 juli 17.00 uur Duitse mis door pastoraal team Munster

Zondag 29 juli 10.00 uur Eucharistieviering met pater Louis Mulder en het Clemenskoor

Antoon en Trees Brouwer-Kiewiet
Maria Brouwer en Anna Molenaar-Brouwer
Familie Wildervank-Molenaar
Robertus en Anna Maria de Haan-Metz en overleden familie
Janke en Anton de Jong en Andries de Jong
Frans Hulsebos
Rie de Haan en Foppe Metz
Janke de Jong en overleden familie
Overledenen van de parochie

Zondag 29 juli 17.00 uur Duitse mis door pastoraal team Munster

Zaterdag 4 aug 17.00 uur Duitse mis door pastoraal team Munster

Zondag 5 aug 10.00 uur Eucharistieviering met pater Louis Mulder en het Clemenskoor LOA uitzending

Anton en Mien de Jong-Bergsma
Jacob en Jacoba Kienstra-Beijaard
Dolf Kienstra
Marthie Fortuin-Kienstra
Jaap en Dora Metz-Mosterman en overleden familie
Gerben en Catharina de Jong-Boelens
Theresia de Jong
Kardinaal de Jong en overleden familie

Zondag 5 aug 17.00 uur Duitse mis door pastoraal team Munster

Zaterdag 11 aug 17.00 uur Duitse mis door pastoraal team Munster

Zondag 12 aug 10.00 uur Eucharistieviering met pastor Henk Nota en het Clemenskoor

Jan Brouwer
Thomas en Catharina Brouwer-van der Zweep

Giny Brouwer en Thomas Brouwer
Cornelis de Jong en Duifke Bruning
Cornelis de Jong en Antje Kiewied
Jaap en Regina Oud-Brouwer en Dirk Oud
Anne en Arnold Beijaard

Zondag 12 aug 17.00 uur Duitse mis door pastoraal team Munster
Zaterdag 18 aug 17.00 uur Duitse mis door pastoraal team Munster
Zondag 19 aug 10.00 uur Eucharistieviering met pastor Henk Nota en het
Clemenskoor LOA uitzending

Sip en Frans Kienstra en overleden familie
Dirk en Sanne Metz
Wiesje Metz-Duipmans en Ferdinand Metz
Dick Metz
Foppe en Jacoba Metz-Oud
Jan Gerardus en Jeannette Metz-Oud
Tjeerd van der Galiën
Jaap en Jacoba Tieman
Theodorus J. Metz
Cyprianus en Augusta Kooiker-Kienstra
Theo en Sita Kooiker-de Haan
Familie de Haan-Edes
Jaap Theodorus Metz
Henk Sweers
Barend en Jacoba Beijaard-Tieman
Jan en Jelske Brouwer-Oud
Bernard Beijaard

Zondag 19 aug 17.00 uur Duitse mis door pastoraal team Munster

MEDEDELINGEN VOOR DE KOMENDE WEGWIJZER

Misintenties kunnen worden doorgegeven tot en met 13 augustus bij Door Brouwer.
Fabriekspad 9 9164 KR Buren email wp.brouwer@knid.nl
Kopij voor de Wegwijzer uiterlijk 13 augustus inleveren bij Corrie Mosterman.
Hans Jochemstraat 4 Nes email aa.mosterman@knid.nl
De bijdrage voor de misintenties kunt U ook overmaken op
Banknummer NL76RABO0136100163 t.n.v.kerkbestuur Nes A. met vermelding van:
misintenties.
De volgende Wegwijzer loopt van 26 augustus tot en met 30 september.

KERKBIJDAGEN

Volwassenen	€ 65,-
Jongeren van 18 tot 24 jaar	€ 20,-
Misintentie	€ 10,-
Voor betalend lid bij huwelijk	€ 250,-
Voor niet betalend lid bij doop	€ 120,-
Huwelijk	€ 500,-
Uitvaart + koor	€ 850,-

Het banknummer voor giften voor de herbouw van de kerk: **NL07 RABO 0101 8457 58**