

## **DE WEGWIJZER**

St. Clemensparochie Ameland

Uitgave december 2018 – januari 2019

<b>INHOUD</b>	pagina
Gedicht: Het Woord Van Den Beginne	2
Pastoraal voorwoord	3
Berichten uit het kerkbestuur	4
In Memoriam	5
Nieuws uit de parochie	5
Werkgroepen voor het voetlicht	6
Catechese op de Kardinaal de Jongschool	8
Bisdomberichten	9
Koffie schenken/ Kerk schoonmaken/ Lezerslijst	10
Liturgische kalender/ misintenties	11
Mededelingen vanuit de redactie	15



## HET WOORD VAN DEN BEGINNE

*(melodie: Er is een roos ontsprongen)*

Het woord van den beginne  
verlicht de donkere nacht;  
het treedt de wereld binnen  
met liefdevolle macht.  
Het duister is gedaan.  
Het licht zal overwinnen,  
de vrede komt eraan.

Ik zie de ochtend gloren  
in de ogen van een kind.  
De wereld wordt herboren  
waarin ik 't kind terug vind  
dat op mij heeft gewacht,  
hoe ik ook liep verloren –  
nu word ik thuis gebracht.

Laat mij de tekens lezen  
die aan de hemel staan,  
en niet de stemmen vrezende  
van oude angst en waan.  
De morgenster roept mij  
om uit de dood herrezen  
te leven licht en vrij.

*Hein Stufkens*

## PASTORAAL VOORWOORD: ADVENT IS DROMEN

Het is een lied dat me nog altijd door het hoofd speelt. Een lied van de kindercatechese. Dat zijn liedjes met een eenvoudige tekst en een even eenvoudige melodie.

De tekst luidt: *Advent is dromen  
dat Jezus gaat komen.  
Dromen van vrede  
voor mensen van heden.*



In de Adventstijd vertellen we graag verhalen. Misschien hebben de kinderen een Adventskalender waarvan ze elke dag een luikje open mogen maken. Het is de periode die vooraf gaat aan kerstmis. Een tijd van verwachting, een tijd van voorbereiding op de komst van Jezus. Tijdens de vieringen steken we elke zondag een kaars aan op de Adventskrans. Net zolang tot ze alle vier branden.

Ook bij ons thuis gaan er naarmate kerstmis dichterbij komt steeds meer lichtjes branden. Kaarsen die symbool staan voor Jezus Christus, die ook wel genoemd wordt: het Licht der Wereld.

We zijn geneigd om in een soort weemoed terug te kijken in de Adventstijd: wat gebeurde er allemaal 2000 jaar geleden in en rond Bethlehem.

Maar de vraag is of we ook vooruit durven te kijken....

Advent is dromen dat Jezus zal komen....

Jezus heeft als eretitel 'de prins van de vrede'. Die titel komt niet zomaar uit de lucht vallen. In de talloze oorlogen die er nog altijd gevoerd worden over de hele wereld, leggen de meeste soldaten in de kerstnacht, de nacht waarin Jezus geboren wordt, voor tenminste 24 uur de wapens neer. Want hoe kun je in zo'n nacht nog oorlog voeren. Bleef het maar altijd kerstnacht zou je wensen!

Daar mogen we ook van dromen! En dat dromen begint al met de eerste zondag van de Advent, als de eerste kaars op de Adventskrans wordt aangestoken.

We kennen dat verwachtingsvolle ook wel van andere grote feesten. Als mensen gaan trouwen beginnen ze al lang van tevoren na te denken over het feest: over de kleding van bruid en bruidegom, over wie ze zullen uitnodigen, waar ze het feest gaan vieren, of ze ook naar de kerk gaan om te trouwen en nog heel veel meer. Maar ook als het Sinterklaasfeest eraan komt: er worden verlanglijstjes opgemaakt, pepernoten, marsepein, chocoladeletters en speculaas worden favoriet snoepgoed en ga zo maar door. En op Ameland maakt u zich op voor het Sunneklaasfeest.

Kortom de tijd van verwachting is minstens zo leuk als het feest zelf!

Zo is het ook met de komst van Jezus Christus. We zijn blij dat Hij weer komt! Dat doet Hij elk jaar opnieuw. Dat is niet iets van 2000 jaar geleden!

We gaan weer lekker dromen dat Jezus gaat komen. Dromen jullie mee?

De pastores van de Pax Christie parochie.

## **BERICHTEN UIT HET KERKBESTUUR**

### **Sint Clemenskerk trekt veel bezoekers**

Op dit moment zitten we midden in de Kunstmaand. We merken het ook in onze kerk. Elke dag van 10.30 tot 17.00 uur vele bezoekers. Soms wel tot 400 per dag. Behalve dat ze de kunstwerken van de kunstenaars bekijken zie je ook heel veel mensen aandachtig het interieur van de kerk opnemen en de speciale sfeer proeven die in het gebouw heerst. Heel veel mensen lopen even naar de Mariakapel en steken een kaarsje aan. Even een moment van bezinning in een jachtig leven.



### **Boek pastor Nota op het juiste moment**

Voor al die mensen die zich betrokken voelen bij de St.Clemens kerk is er nu het prachtige boekwerk van pastor Henk Nota. Een uitgebreide beschrijving van het gebouw voor en na de brand. Op 24 oktober is het boek gepresenteerd in aanwezigheid van bisschop Van den Hout en ruim 80 gasten. We zijn pastoor Nota veel dank verschuldigd. Niet alleen voor dit mooie boekwerk maar ook zijn betrokkenheid bij het herstel. Elke maand gaat pastoor Henk Nota voor in een eucharistieviering. Voor de parochie heeft hij het gehele archief op orde gebracht en kortgeleden is ook een uitgebreid schenregister gereed gekomen. Hierin staan alle schenkingen, voor zover bekend, vanaf 1646 tot heden. Het wordt bewaard in het archief.

### **Voortgang fusiebesprekingen**

Op 5 oktober hebben we als kerkbestuur een overleg gehad met oud-kanselier Peter Pot. Pot was als bemiddelaar gevraagd tussen het bisdom en het kerkbestuur om te komen tot een fusie met de Pax Christi parochie van Dokkum en Burgum. Hoewel we een goed gesprek gehad hebben is het standpunt van het kerkbestuur over een fusie nog niet veranderd. We zien geen enkel voordeel en er is daarom ook geen bereidheid om tot een fusie te komen. Pot heeft inmiddels zijn opdracht terug gegeven en nu is het afwachten waar het bisdom mee komt.

### **Afscheid penningmeester**

Afgelopen maand heeft Irene Metz- Beijaard afscheid genomen van het kerkbestuur. Ruim 8 jaar heeft zij deel uitgemaakt van het bestuur. Het zijn niet de gemakkelijkste jaren geweest. Toen 5 februari 2013 de kerk afbrandde was het gebeurd met de vrije tijd. Irene heeft toen kort daarna het penningmeesterschap op zich genomen. Dat heeft ze met grote inzet, zorgvuldigheid en betrokkenheid gedaan. In het overleg met de verzekeraar hield ze afspraken intensief bij en met vasthoudendheid zorgde ze voor uitvoering daarvan. Ze heeft daarmee heel veel financieel voordeel voor de parochie behaald.

Als overige kerkbestuursleden zullen wij haar inbreng missen.

Met het vertrek van Irene is er een vacature in het bestuur. We willen echter nog even wachten met het zoeken van een nieuwe kandidaat totdat er duidelijkheid is over wat het bisdom besluit over de toekomst van de parochie Ameland.

Namens het kerkbestuur,  
Anne de Jong

## **IN MEMORIAM Gerardus Mosterman 04-03-1934 – 30-10-2018**

Als een rode draad van blijheid, vriendschap en steun liep je door ons leven.

Geboren op 04-03-1934, op een zondag onder de hoogmis. Zijn gezegde was dan ook altijd: "Ik heb altijd geluk; als het twee kanten over kan, valt het bij mij haast altijd de goede kant op". Gerardus' leven was zeer gevarieerd. En een gezellige verteller over zijn kwajongens streken, zijn diensttijd, vissen en jagen, de KNRM, enz.

Met bovenal zijn trots: zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Op 30 oktober overleed hij. Bedankt Gerardus, pa en opa, voor al je liefs. Rust Zacht.

## **NIEUWS UIT DE PAROCHIE**

### **Aantallen kerkbezoekers in 2018.**

Op de wekelijkse zondagvieringen ligt het gemiddeld aantal kerkzoekers in de Sint Clemenskerk in 2018 rond de honderd.

Op feestdagen kan dat aantal oplopen tot ruim over de driehonderd.

In de maand april zijn er tijdens dagelijkse openingsuren in de middag 989 bezoekers geteld.

In mei liep dat aantal op naar 1060 bezoekers.

In juni waren het er 1034 en in juli nam het aantal toe tot 1185 bezoekers.

In augustus nam het aantal bezoekers iets af tot 1128, wellicht door het mooie en warme weer?

In september zijn er 1147 bezoekers geteld tijdens de dagelijkse opening van 14.00 tot 17.00 uur.

En in de maand oktober waren dat 992 bezoekers.

In de Kunstmaand november worden er dagelijks gemiddeld zo'n 240 bezoekers geteld tijdens de openingsuren van 10.30 tot 17.00 uur.

Van 1 november t/m 15 november waren er 3.564 bezoekers die de kerk en de kunstexposities kwamen bezichtigen.

Van 1 april t/m 15 november 2018 waren er **totaal 11.099** bezoekers in de Sint Clemenskerk.

## **KERSTCOLLECTE 2018**

### **Pater Markus**

De Kerst-Caritascollecte is dit jaar bestemd voor het werk van pater Markus.

Pater Markus van Hooff werkt onder de allerarmsten in Mozambique, dat ligt in Oost Afrika. In deze voormalige Portugese kolonie heeft lange tijd een burgeroorlog gewoed en nu is het opnieuw onrustig in het deel van Mozambique waar pater Marcus werkt.

Dat is in een uithoek in het noorden van het land, waar ontwikkelingswerk amper of niet heeft plaats gevonden. In deze onrustige streek van het land lijkt de burgeroorlog weer op te laaien en meerdere keren is pater Markus in levensgevaarlijke situaties terecht gekomen door de bewapende groeperingen. Pater Markus probeert het gebied in zijn regio te ontwikkelen, met de nadruk op onderwijs en gezondheidszorg.

Hij heeft op Ameland na de brand in de Sint Clemenskerk een Mariabeeld uit Fatima geschonken.

Als het even kan, logeert pater Markus op Ameland.

Reeds voor zijn theologiestudie in Portugal en voordat hij in Afrika ging werken, was Markus al bekend op Ameland. Tijdens de wijding van onze Sint Clemenskerk was pater Marcus ook bij ons en concelebrant in de eucharistieviering.

### **Van harte aanbevolen**

In het deel van Mozambique waar pater Markus werkt is gebrek aan alles.

Daarom wordt deze collecte van harte bij u aanbevolen.

Ieder dubbeltje wordt omgedraaid en strijkstokken of duurbetaalde directeuren zijn er niet.

Uw bijdrage wordt rechtstreeks besteed aan de armen ter plaatse.

Korte lijstjes zijn er: mensen die we persoonlijk kennen.

En mocht u zijn mooie Fatima Mariabeeld niet kennen, het staat in de kerk.

U kunt een kaarsje aansteken, zodat Markus dit werk nog lang veilig kan blijven doen voor onze medemens die het meest aan eerste levensbehoeften tekort komt.

In Noord Mozambique is er aan alles gebrek. Daarom wordt deze collecte nogmaals extra bij u aanbevolen: voor scholen, onderwijs en gezondheidszorg voor de minstbedeelden in Afrika.

### **WERKGROEPEN VOOR HET VOETLICHT: KINDERWOORDDIENST/KIDSKERK**

*De redactie om de tafel met Gerardina Kienstra-Beekema en José Brouwer-Molenaar*

#### **Wie maken er nog meer deel uit van de werkgroep Kinderwoorddienst?**

“Diana Metz, Triveni Brouwer, Marleen Oud, Mirel Oud, Marissa Kooiker en Jessica Kienstra. En uiteraard Agatha Wetting.”

#### **Hoe is het allemaal begonnen en hoe gaat het in z'n werk?**

“Met kindernevendiensten (huidige naam kinderwoorddienst) is al tientallen jaren geleden begonnen om jonge kinderen op hun niveau bij kerk en geloof te betrekken. We doen dat met behulp van verhalen, zingen, tekenen en knutselen tijdens een deel van de Viering in een aparte ruimte. Bij terugkomst in de kerk wordt daarover nog wat verteld aan de “grote mensen” en daarna schuiven ze weer bij hun ouders in de bank.”

De kidskerk is ontstaan vanuit de behoefte om iets voor de oudere kinderen te organiseren. Vanuit de pastoraatsgroep is in 2010 het initiatief genomen door Carin Molenaar.

#### **Klopt het, dat jullie Kinderwoorddienst en Kidskerk hebben samengevoegd?**

“Ja, vooral vanuit praktisch oogpunt, het aantal betrokken kinderen en jongeren neemt helaas steeds meer af... Daarover later meer. Alle activiteiten vallen nu binnen de Kinderwoorddienst.”

### **Bij welke gelegenheden is er ook kinderwoorddienst?**

“Meestal rondom bijzondere vieringen, zoals van Advent tot Kerstmis en de Vastentijd. We sluiten aan bij de thema’s van de vieringen (vanuit het bisdom worden in “de Bonnefooi” hier handvatten voor gegeven) en zoeken naar toepasselijke teksten, die aansluiten bij de verschillende leeftijdsgroepen. En we bedenken een creatieve uitingsvorm om alles wat we gehoord hebben op een speelse manier te verwerken.

We willen voor de adventsvieringen vanuit een thema gaan werken en er een project van maken.”

### **Hoe is het met de belangstelling? Op hoeveel kinderen kunnen jullie rekenen?**

“Dat laat helaas veel te wensen over.... We mogen blij zijn als er zo’n 10 tot 12 kinderen meedoen.

Het is inderdaad een gegeven dat alles terug loopt, kerkbezoek, communie, dopen... En ja, dat ligt voor een groot deel op het bordje van de ouders....

Wij als leiding willen de kinderen graag iets meegeven, hen bij kerk en geloof betrekken, maar dan zullen de ouderen en de ouders wel zelf het voorbeeld moeten geven, met hen meegaan naar de kerk, hun interesse wekken.”

### **Wat willen jullie de kinderen meegeven aan verdieping?**

- Het “meer” in het leven en het geloof.
- Een veilige haven zijn, er bij horen, gemeenschapszin.
- Verbinding, troost, religieuze waarden en de meerwaarde van geloven.
- Over gevoelens praten, blijdschap, verdriet, angst.



### **Hoe ervaren de kinderen en jongeren het zelf?**

“Kinderen denken heel goed over de dingen na en dat laten ze duidelijk merken. Daarnaast vinden ze troost bij elkaar, steunen elkaar. Vooral hun onbevangenheid is ontroerend om te zien.

De iets oudere kinderen laten het vaak weer op hun eigen manier zien, vooral in creatief opzicht, zoals in spel en taal (we hebben al een aantal keren door hen gemaakte z.g. “elfjes” mogen aanhoren).”

### **Hebben jullie nog wensen?**

“Ja zeker! We zitten te springen om meer menskracht als leiding!! De voorbereiding kost aardig wat tijd, je moet thuis heel wat op- en uitzoeken. We hebben het geluk dat Agatha Wetting de uitwerking van de liturgie met kinderkoor voor haar rekening neemt... Nieuwe mensen kunnen ons ook weer inspireren en nieuwe ideeën aandragen. Dit is tevens een oproep in het algemeen: Alle nieuwe initiatieven zijn welkom!



## CATECHESE OP DE KARDINAAL DE JONGSCHOOL

### Thema: Gast

Na een bijna eindeloze nazomer gaan we nu echt de donkere dagen in. Ineens is de decembersfeer heel dichtbij. Het is een tijd waarin we elkaar opzoeken en die we het liefst doorbrengen met mensen die dichtbij ons staan. De lessen godsdienst en levensbeschouwing van Hemel en Aarde gaan deze weken over het thema Gast. Hoe is het om anderen toe te laten als gast, en hoe is het om bij anderen gast te zijn?

Gastvrijheid en gast zijn, zijn twee kanten van dezelfde medaille. De gast en de gastheer moeten allebei drempeltjes over van ongemak en onwennigheid. Maar als je dat eenmaal doet, dan is het comfort dat je elkaar kunt bieden extra waardevol en warm. Het is niet voor niets dat gastvrijheid zo'n belangrijke rol speelt in bijna alle culturen en godsdiensten en wat dacht je van ons eigen eiland.

### Gastvrijheid

Het spreekt helemaal niet vanzelf dat je je hart en je huis voor anderen openstelt. Het is niet zomaar iets. Het vraagt dat je anderen vertrouwt, dat je deelt wat van jou is, dat je omarmt wat je misschien niet zo aantrekkelijk is. In onze wereld zijn we eigenlijk nogal op onszelf. Ook als we het wel prima vinden als een vriendinnetje of vriendje een keer mee-eet, is dat nog wel iets anders dan leven in een cultuur waarin het vanzelf spreekt dat er altijd eten en een bed is voor een gast.

In veel godsdiensten en religies wordt gastvrijheid als een deugd gezien. Gastvrijheid, naastenliefde, omzien naar elkaar, barmhartigheid zijn allemaal met elkaar verwant. Jezus zegt ergens in de Bijbel dat je alles dat je voor armen en hongerigen doet, je eigenlijk voor Jezus doet. Daarmee zegt hij dat als je wilt proberen om te leven zoals Jezus, wilt doen zoals hij heeft voorgedaan, dat gastvrijheid dan een goede manier is om dat in de praktijk te brengen.

Wie gast is, maakt zich een beetje afhankelijk. Soms voelt dat wat ongemakkelijk, zoals iedereen wel weet die heeft gelogeed. Hoe vriendelijk je ook verwelkomd wordt, kleine dingen zijn een beetje anders, je weet niet helemaal goed hoe alles gaat en wat er van je verwacht wordt. Als gast ben je niet thuis.

In veel godsdiensten wordt die houding en dat gevoel van gast-zijn belangrijk gevonden. Het maakt dat je je niet hecht aan spulletjes en comfort dat er eigenlijk niet zo toe doet. Leven als een gast houdt je alert, maakt je gericht op de ander en maakt dat je je thuis zoekt in jezelf.

Gastvrijheid is ook een mooi onderwerp om toe te leven naar Kerst. Wie er oog voor heeft, ontdekt veel gasten in het kerstverhaal. Jozef en Maria zoeken een onderkomen in Bethlehem, waar nergens plek meer is. Als Jezus is geboren, ontvangen ze de herders en wijzen. Ze heten Jezus welkom, zoals het oude kerstlied dat laat klinken: Nu zijt wellekome, Jesu Lieve Heer...

Fijne en zeker ook gastvrije decembermaand toegewenst allen.

Namens de Kardinaal de Jongschool, (meester) Jan.





### Heilige Communie. Wat betekent het?

Over de Eucharistie kan vanuit vele invalshoeken gesproken worden, ook vanuit de persoonlijke beleving. Ik wil in de komende columns aansluiten bij de serie die ging over de Kerk. Vandaaruit wil ik nadenken over de Eucharistie en de heilige Communie en wil ik komen tot de vraag voor wie de heilige Communie bedoeld is en hoe we deze ontvangen. Het ontvangen van de Communie is niet alleen iets persoonlijks, maar heeft ook altijd te maken met de Kerk, met het geloof

van de Kerk, met de Kerk als gemeenschap en met ons staan in de Kerk.

De Katholieke Kerk gelooft dat het geconsacreerde brood en de geconsacreerde wijn het Lichaam en Bloed van Christus zijn. Deze verandering vindt plaats als tijdens de eucharistieviering de priester in de naam van Christus (*in persona Christi*) de woorden uitspreekt die Jezus bij het Laatste Avondmaal gebruikte over brood en wijn: “Dit is mijn Lichaam ... dit is mijn Bloed ...” In het eucharistische gebed – het is een *gebed* en geen *preek* – dat gericht is tot de Vader, brengt de priester de woorden en handelingen van Jezus in herinnering. Brood en wijn worden Lichaam en Bloed van Christus. Dit mogen we niet fysisch verstaan. We kunnen het ook niet natuurwetenschappelijk vaststellen. Het blijft een mysterievol gebeuren dat je niet kunt beredeneren, maar wel in geloof als werkelijk en waarachtig kunt beleven.

De werkelijke aanwezigheid van Christus is een aanwezigheid onder de uiterlijke gedaanten van brood en wijn. Het brood en de wijn blijven eruit zien als brood en wijn en blijven smaken als brood en wijn, maar zijn op mysterieuze wijze Lichaam en Bloed van Christus. De katholieke kerk heeft de woorden van Jezus tijdens het Laatste Avondmaal altijd op deze manier verstaan. Jezus zei: “Dit *is* mijn Lichaam ... dit *is* mijn Bloed ...” Het H. Brood is geen verwijzing en geen symbool, maar een teken van de werkelijke aanwezigheid van Christus. Op wat een teken is komen we de volgende keer terug.

+ Ron van den Hout  
bisschop van Groningen - Leeuwarden



## KOFFIE SCHENKEN/KERK SCHOONMAKEN/LEZERSLIJST

### Koffie schenken

december	2	Tineke van der Wal
december	9	Marry Ter Schure
december	16	Toke Brouwer
december	23	Simmie Molenaar
december	30	Angela Twickler
januari	6	Marry Ter Schure
januari	13	Toke Brouwer
januari	20	Simmie Molenaar
januari	27	Angela Twickler

### Kerk schoonmaken

Igna de Jong

Duritha Molenaar

Johanna Brouwer

Annemarie de Jong

Louise Metz

11 december

### Lezerslijst

zo 2 dec	10:00 uur	pastor Henk Nota	Dorus Molenaar
zo 9 dec	10:00 uur	Agatha Wetting	Kinderkoor
zo 16 dec	10:00 uur	pastoor Paul Verheijen	Ans Mosterman
zo 23 dec	10:00 uur	Theo Kiewiet	Simmie van der Meij
ma 24 dec	19:30 uur	Agatha Wetting	Kinderkoor
ma 24 dec	22:30 uur	Anneke Mosterman	Marietje Ketelaars
di 25 dec	11:00 uur	pastoor Paul Verheijen	Annemarie de Jong
zo 30 dec	10:00 uur	pastor Henk Nota	Marry ter Schure
zo 6 jan	10:00 uur	Agatha Wetting	Marissa Kienstra
zo 13 jan	10:00 uur	Theo Kiewiet	Radboud de Vos
zo 20 jan	10:00 uur	Oecumenische viering	Herenwegkerk
zo 27 jan	10:00 uur	pastor Henk Nota e.a.	Wereldjongerendagen
zo 3 feb	10:00 uur	Agatha Wetting	Kinderkoor
zo 10 feb	10:00 uur	pastoor Paul Verheijen	Dorus Molenaar



## LITURGISCHE KALENDER/MISINTENTIES

Zondag	2	dec	10.00 uur Eucharistieviering met pastor Henk Nota en het Clemenskoor kinderwoorddienst en kidskerk  Petrus en Agatha Brouwer-Beijaard Alex Brouwer Lisa en Johan Metz Helena Brouwer Willem en Trees Beijaard-Kuiper Antoon en Trees Brouwer-Kiewiet Maria Brouwer en Anna Molenaar-Brouwer Sip en Jannette Boelens-de Jong en Piet Boelens Dirk de Jong Janke de Jong en overleden familie Overledenen van de parochie Pastoor Hendriks en Marijke de Vries
Zondag	9	dec	10.00 uur Woord- en communieviering met Agatha Wetting en het Kinderkoor kidskerk en kinderwoorddienst  Annelies Oud-Metz Casper Martinus Twickler Theresia Twickler Tjeerd en Sietske Metz-Molenaar Corrie van der Galien-Metz Dirk Tjeerd Metz Hendrik en Dirk Metz Johannes Boelens
Zondag	16	dec	10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Paul Verheijen en het Clemenskoor kinderwoorddienst en kidskerk <b>presentatie pastoraal werker Jan van Beek</b>  Jaap en Jacoba Tieman Theodorus J. Metz Jacob Molenaar Jaap en Tjet Molenaar-Tieman Willem en Catharina Brouwer-Kooiker Annie Lodder Tjeerd en Anneke Kooiker-Kouwen Janke en Anton de Jong en Andries de Jong
Donderdag	20	dec	Kardinaal de Jongschool Kerstviering

Zondag	23	dec	10.00 uur Woord- en communieviering met Theo Kiewiet en organist Ard Lukassen kinderwoorddienst en kidskerk  Kardinaal de Jong en overleden fam Overledenen van de parochie
Maandag	24	dec	<b>19.30 uur Gezins-Kerstviering</b> met Agatha Wetting en het Kinderkoor en kidskerk  Theo en Bertha-Molenaar de Haan Jaap en Regina-Oud Brouwer en Dirk Oud Anne en Arnold Beijaard Tonny Brouwer Anne en Regina Kooiker-Oud Richard Kooiker Barend Kooiker
Maandag	24	dec	<b>22.30 uur Kerstnachtviering</b> met Anneke Mosterman en het Clemenskoor  Jacob en Jacoba Kienstra-Beijaard Dolf Kienstra Marthie Fortuin-Kienstra Anton en Mien de Jong-Bergsma en Brenda Brouwer Tjeerd en Anneke Kooiker-Kouwen Piet en Trees Kooiker-Boelens Janke Kooiker Gelf Metz en Jo Koersen Hendrik Mosterman Gerard en Catharina Boelens-Edes Bernadet Kiewiet-Boelens Marieette Jansen-Boelens Wessel en Marie Edes-Beijaard Joop Edes Jan en Anna de Jong-Brouwer Dirk de Jong Petrus en Agatha Brouwer-Beijaard Alex Brouwer Lisa en Johan Metz Willem en Trees Beijaard-Kuiper Barend en Jacoba Beijaard-Tieman Jan en Jelske Brouwer-Oud Bernard Beijaard Piet en Johanna Boelens-Fluitsma Gerlof Brouwer Familie Wildervank-Molenaar Paulus Brouwer en overleden fam

Theo en Trees Brouwer-Beijaard  
Bernard Brouwer  
Jose Brouwer Michel Kooiker  
Sip en Gerarda de Jong-van den Hoogen  
Dirk en Sanne Metz  
Wiesje Metz-Duipmans en Ferdinand Metz  
Dick Metz  
Foppe en Jacoba Metz-Oud  
Annelies Oud-Metz en overleden fam Oud-Metz

Dinsdag 25 dec **11.00 uur 1<sup>e</sup> Kerstdag** Eucharistieviering met  
pastoor Paul Verheijen en het Clemenskoor

Robertus en Anna Maria de Haan-Metz  
Jan Gerardus en Jeannette Metz-Oud  
Tjeerd van der Galiën  
Johanna de Jong-Kienstra  
Cyprianus en Augusta Kooiker-Kienstra  
Theo en Sita Kooiker-de Haan  
Jaap Theodorus Metz  
Bernard Kooiker  
Henk Sweers  
Jaap en Dora Metz-Mosterman en overleden familie  
Siprianus en Johanna de Jong-Kooiker en overleden familie  
Petrus en Hendrika de Jong-Brouwer  
Tiny van Goor-de Jong en Henk van Goor  
Antoon de Jong  
Casper Martinus Twickler  
Theresia Twickler  
Tjeerd en Sietske Metz-Molenaar  
Corrie van der Galiën-Metz  
Dirk Tjeerd Metz  
Hendrik en Dirk Metz  
Johannes Boelens  
Pieter en Grietje Brouwer-Molenaar  
Gerardus en Jannette Kienstra-de Jong  
Sip en Frans Kienstra en overleden familie  
Theun en Antje Metz-Boelens  
Gerben en Catharina de Jong-Boelens  
Theresia de Jong  
Antoon en Trees Brouwer-Kiewiet  
Maria Brouwer en Anna Molenaar-Brouwer  
Frans Hulsebos  
Rie de Haan en Foppe Metz  
Jan Brouwer  
Thomas en Catharina Brouwer-van der Zweep  
Giny Brouwer en Thomas Brouwer

			Cornelis de Jong en Duifke Bruning Cornelis de Jong en Antje Kiewied
Woensdag	26	dec	<b>17.00 uur 2<sup>e</sup> Kerstdag</b> kindjewiegen voor en door kinderen
Zaterdag	29	dec	<b>20.00 uur Eindejaarsconcert</b> Brassband Canite Tuba en het Clemenskoor
Zondag	30	dec	10.00 uur Eucharistieviering met pastor Henk Nota en het Clemenskoor
			Johanna de Jong-Kienstra Janke en Anton de Jong en Andries de Jong
Donderdag	3	jan	donderdagmiddag Kerststalbezoek Stelpbewoners
Zondag	6	jan	10.00 uur Gezinsviering (Driekoningen) met Agatha Wetting en het Kinderkoor kidskerk en kinderwoorddienst
			Petrus en Hendrika de Jong-Brouwer Johanna de Jong-Kienstra Tjeerd en Anneke Kooiker-Kouwen
Zondag	13	jan	10.00 uur Woord- en communieviering met Theo Kiewiet en organist Peter Vlak
			Casper Martinus Twickler Theresia Twickler Tjeerd en Sietske Metz-Molenaar Corrie van der Galiën-Metz Dirk Tjeerd Metz Hendrik en Dirk Metz Johannes Boelens Dirk en Sanne Metz Wiesje Metz-Duipmans en Ferdinand Metz Dick Metz Foppe en Jacoba Metz-Oud Theun en Antje Metz-Boelens Jan Brouwer Thomas en Catharina Brouwer-van der Zweep Giny Brouwer en Thomas Brouwer Cornelis de Jong en Duifke Bruning Cornelis de Jong en Antje Kiewied
Zondag	20	jan	10.00 uur <b>Oecumenische viering</b> met het Clemenskoor in de Herenwegkerk te Hollum

Zondag 27 jan **10.30 uur Wereldjongerendagen** Eucharistieviering met pastor Henk Nota en de bisschoppen van Rotterdam en Groningen en het Brabants jongerenkoor

Theo en Bertha Molenaar-de Haan  
Cyprianus en Augusta Kooiker-Kienstra  
Theo en Sita Kooiker-de Haan  
Familie de Haan-Edes  
Jaap Theodorus Metz  
Bernard Kooiker  
Henk Sweers  
Theun en Antje Metz-Boelens  
Petrus en Agatha Brouwer-Beijaard  
Alex Brouwer  
Lisa en Johan Metz  
Willem en Trees Beijaard-Kuiper  
Casper Martinus Twickler  
Theresia Twickler  
Tjeerd en Sietske Metz-Molenaar  
Corrie van der Galiën-Metz  
Dirk Tjeerd Metz  
Hendrik en Dirk Metz  
Johannes Boelens  
Paulus Brouwer en overleden fam  
Theo en Trees Brouwer-Beijaard  
Bernard Brouwer  
Jose Brouwer Michel Kooiker  
Annelies Oud-Metz  
Frans Hulsebos  
Rie de Haan en Foppe Metz

## **MEDEDELINGEN VOOR DE KOMENDE WEGWIJZER**

Misintenties kunnen worden doorgegeven tot en met 21 januari bij Door Brouwer.  
Fabriekspad 9 9164 KR Buren mail [wp.brouwer@knid.nl](mailto:wp.brouwer@knid.nl)  
Kopij voor Wegwijzer uiterlijk 21 januari inleveren bij Corrie Mosterman  
Hans Jochemstraat 4 Nes mail [aa.mosterman@knid.nl](mailto:aa.mosterman@knid.nl)  
De bijdrage voor de misintenties kunt U ook overmaken op  
Banknummer NL76RABO0136100163 t.n.v. kerkbestuur Nes A. met vermelding van  
misintenties.  
De volgende Wegwijzer loopt van 3 februari tot en met 24 maart.

