

DE WEGWIJZER

St. Clemensparochie Ameland

Uitgave februari 2019-maart 2019

INHOUD	pagina
Gedicht: Het is fijn om..	2
Column Bisschop Ron van den Hout	3
Berichten uit het kerkbestuur	4
In Memoriam	6
Nieuws uit de parochie	9
Werkgroepen voor het voetlicht	10
Catechese op de Kardinaal de Jonghschool	12
Bisdomberichten	14
Koffie schenken/ Kerk schoonmaken/ Lezerslijst	16/17
Liturgische kalender/ misintenties	17
Mededelingen vanuit de redactie	20

HET IS FIJN OM...

Iemand te hebben die van je houdt,
ook als hij je kent.

Iemand te hebben die je niet alleen hoort,
maar ook naar je luistert.

Iemand te hebben die niet alleen naar je kijkt,
maar je ook ziet.

Iemand te hebben die niet alleen tegen je spreekt,
maar ook met je praat.

Iemand te hebben die je niet een hand reikt,
maar een hand geeft.

Iemand te hebben die je niet moet helpen,
maar toch helpt.

Iemand te hebben die niet bij je moet zijn,
maar toch bij je is.

Iemand te hebben die niet bij de tijd is,
maar de tijd heeft.

Iemand te hebben die niet alleen meeleven toont,
maar meeleeft.

Iemand te hebben die niet alleen begrip heeft,
maar je onbegrip begrijpt.

Iemand te hebben die veraf
toch dicht bij je is.

Iemand te hebben die geen geweld verwacht,
maar de liefde koestert met alle kracht.

Iemand te hebben bij wie je
tijdloos en kosteloos kunt parkeren.



Zr. Thérèse

COLUMN BISSCHOP RON VAN DEN HOUT

Heilige Communie als teken

In de vorige column sprak ik over de Heilige Communie als een teken. In het dagelijks leven gebruik je een teken, als je iets duidelijk wilt maken. We gebruiken tekens in het verkeer. Een stoplicht is een teken. Staat het licht op rood, dan weet je: 'dat is het teken om te stoppen'. Tekens brengen een boodschap over, ze zetten aan tot een handeling. Een woord dat in dit verband ook vaak wordt gebruikt is 'symbool'. Symbolen verwijzen eerder naar een andere werkelijkheid. Zo is de kleur oranje een verwijzing naar het Nederlands elftal. Het is een symbool. Ook in de kerk bestaan er veel symbolen. De duif is een symbool van de Heilige Geest, het is niet de Heilige Geest zelf. Als het symbool verloren gaat, is dat op zich niet zo erg. Het woord symbool drukt niet precies genoeg uit dat het geconsacreerde brood het Lichaam van Christus is. Voor een symbool knielen we niet; voor het teken van Christus' aanwezigheid in het H. Brood doen we dat wel.

Door de Communie te ontvangen worden we één met Christus. Dat gebeurt echt. We laten ons voegen – samen met anderen wereldwijd – in het lichaam dat de Kerk is. Het is niet toevallig dat de Communie het Lichaam van Christus wordt genoemd en dat het ook een aanduiding is voor de Kerk als gemeenschap. We ontvangen het Lichaam van Christus om samen met anderen Lichaam van Christus te worden in de wereld van vandaag die op weg is naar de eeuwigheid.

Met het Tweede Vaticaans Concilie is de nadruk gelegd op de participatie van de gelovigen. Er zijn acclamaties, liederen en gebeden die wij allen samen uitspreken (het Onzevader, de geloofsbelijdenis etc.). Het ontvangen van de Communie is de hóógste vorm van participatie en belijdenis. Als ik de heilige Communie ontvang, laat ik zien dat ik het geloof van de Kerk deel, dat ik geloof in de werkelijke aanwezigheid van Christus in het sacrament en verklaar ik me bereid me samen met de Kerk in te zetten voor de opbouw van het Rijk Gods.

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen - Leeuwarden



BERICHTEN UIT HET KERKBESTUUR

Terugblik op 2018

Aan het begin van het nieuwe jaar even kort terugkijken. 2018 was het eerste jaar in de herbouwde en ingewijde kerk. We kunnen stellen dat er buitengewoon veel bezoekers zijn geweest. Niet alleen bij de dagelijkse openstelling maar ook tijdens de Eucharistievieringen en Woord- en Communievieringen. De Duitse Caritas maakt weer gebruik van de kerk tijdens de zomervakantie. In 12 volle vieringen met Duitse jongeren wordt enthousiast het verhaal uit de bijbel verteld, gevierd en bezongen. De bisschop van Münster vindt het belangrijk dat er op deze manier in het jongerenwerk geïnvesteerd wordt. Er blijkt onder al die jeugdgroepen nog veel enthousiasme om hun "Kinderferien" op Ameland door te brengen.



Het medegebruik van het kerkgebouw voor culturele en maatschappelijke activiteiten begint steeds meer vorm te krijgen. Regina Beijaard-Molenaar is de coördinator op dit gebied. Inmiddels is er ook een Relatiedag voor klanten van Remmers in ons kerkgebouw gehouden. Dat is het bedrijf dat betrokken is geweest bij de herbouw, met name het schilder- en stucwerk.

Voortgang fusie-besprekingen

De beoogde parochiefusie met de Pax Christi parochie in Dokkum leverde veel spanningen op. Het bisdom wil doorzetten en het kerkbestuur op Ameland ziet geen voordelen en wil daarom geen medewerking geven. Een bemiddelingspoging van de oud-kanselier Peter Pot heeft tot zoverre iets opgeleverd dat het bisdom heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om tot een heroverweging te komen.

Begraafplaats

Afgelopen jaar is er verschillende malen aandacht geweest voor zaken betreffende het kerkhof en de nieuw op te stellen beheersregels. Die liggen nu ter goedkeuring bij het bisdom. In week 7 is de planning om werkzaamheden aan het kerkhof uit te voeren. Het aangekochte deel aan de Noord-Westkant zal o.a. worden opgehoogd. De binnenste bomenrij zal worden verwijderd. Er komt daarmee meer ruimte voor nieuwe graven. Oude graven waarvan de grafrechten al tientallen jaren verlopen zijn en waarvoor zich destijds ook geen rechthebbende hebben gemeld kunnen worden vrijgegeven voor hergebruik.

Wereldjongerendag

Bij het verschijnen van dit nummer heeft het bijzondere jongerenweekend op 27 januari al weer plaatsgevonden. Het nevenprogramma van de Wereld Jongeren Dagen in Panama is voor Europese jongeren gehouden op Ameland. De KRO/ RKK verzorgde een rechtstreekse tv- uitzending op zondagmorgen (mis met 3 heren).

Er komt weer een Passion

Vooruitkijkend zijn we ook verheugd dat er ook dit jaar weer enkele uitvoeringen van de Passion worden gegeven. De enthousiaste organisatoren zijn reeds begonnen met de voorbereidingen. We zien er naar uit en stellen graag het kerkgebouw weer gratis ter beschikking. Het Lijdensverhaal van Christus op een moderne wijze verhaald en verbeeld.

Rouw en Verlies

Het Vrijwilligers Steunpunt Ameland organiseert een Workshop Rouw en Verlies. Deze is bedoeld voor vrijwilligers en mantelzorgers van de verschillende kerkgenootschappen. Je krijgt meer inzicht in het rouwproces en hoe je als vrijwilliger je persoonlijke verdriet en rouw in verhouding laat zijn wanneer je zelf geconfronteerd wordt met verlies. Voor onze parochie is het mogelijk om hier met enkele mensen aan mee te doen. Belangstellenden kunnen zich melden bij een bestuurslid of de pastoraatsgroep via Theo Kiewiet.

Eerste communie

De voorbereidingen voor de Eerste Communie zijn ook weer gestart. Wij zijn blij dat ouders besluiten om hun kinderen de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de eucharistie. De oorsprong en hoogtepunt van het kerkelijk leven zoals de catechismus dat zo omschrijft. Het is wel noodzakelijk dat deelnemers gedoopt zijn. Dat kan ook op deze leeftijd. Desgewenst kun je daarvoor contact opnemen met pastoor Verheijen.

Regenboogvlag

Wellicht heeft u aan het begin van het nieuwe jaar een kleurrijke regenboogvlag zien wapperen naast de kerk. Op initiatief van enkele Gemeentes is afgesproken om een regenboogvlag op te hangen bij gemeentehuizen. Dit in verband met de zogenaamde Nashville-verklaring waarin een aantal orthodox/rechts protestantse voorgangers een op zijn zachts nogal onbarmhartige opstelling kozen voor mensen met homoseksuele gevoelens en transgenders. De PKN heeft direct al afstand genomen van deze verklaring. De burgemeester van Ameland, dhr Gerard van klaveren, vroeg of wij als kerken ook mee zouden willen doen met dit `vlaggenprotest`. Het kerkbestuur ging daar graag in mee. De gemeente heeft de vlaggen gratis ter beschikking gesteld.

Namens het kerkbestuur,
Anne de Jong

IN MEMORIAM Joop Overmeer 19-10-1932 – 4-11-2018

Herinner mij
Maar niet in sombere dagen
Herinner mij
In de stralende zon en hoe ik was.
Toen ik alles nog kon

Joop Overmeer was geboren in Amsterdam op 19 Oktober 1932
Hij groeide op in Amsterdam oost. Hij was de oudste zoon uit het 2-de huwelijk van Herman en Truus Overmeer die samen al 5 kinderen hadden.
En die nood gedwongen opgroeiden in een weeshuis.
Dus een gecompliceerd voor oorlogs gezin.

Op achtjarige leeftijd brak de oorlog uit, wat voor Joop een hele moeilijke tijd was.
Weinig eten. Uren in de rij voor wat brood.
Met een lepeltje naar de gaarkeuken kijken of daar nog wat was.
En toen werd hij noodgedwongen bij vreemde mensen onder gebracht.
In Brabant, Wijk aan Zee, Groningen. Daar kwam hij redelijk goed terecht.
Maar de rest van zijn leven was hij bang om alleen gelaten te worden.

Op zijn 24 ste trouwde Joop de liefde van zijn leven Ans Molenaar.
Zij was geboren op Ameland. Op 10 September 1957 gaven ze elkaar het jawoord.
Uiteindelijk kenden Joop en Ans elkaar 66 jaar en vierden ze vorig jaar hun 60-jarig huwelijk. Joop en Ans kregen 3 zonen: Hans, Rob en Rudolph.

Hun vrije tijd en vakanties brachten ze samen zoveel mogelijk door op Ameland, want Ameland was voor hen beiden thuiskomen. Eerst verbleven ze in een kleine caravan en later een stacaravan op Camping Klein Vaarwater, genaamd Anjo.

Joop werd een trotse Opa van Jeffrey en Stefan en ook nog overgrootvader toen Jax werd geboren. Jeffrey en Stefan logeerden graag op Ameland en gingen dan met hun Opa op vossenjacht in het bos, samen garnalen kruien en banjeren langs het strand . Vooral opa zijn brommer vonden ze interessant en al helemaal als ze er even op mochten zitten (helm op) natuurlijk. Dat maakte het helemaal echt.

Tot zijn 53ste jaar heeft Joop altijd in de horeca gewerkt, wat hij met volle overgave heeft gedaan vanaf zijn 18 de. Vanwege zijn gezondheid werd Joop afgekeurd en verhuisden Joop en Ans naar Ameland.

Dit was ook niet altijd gemakkelijk omdat ze toch de kinderen en kleinkinderen achter moesten laten. Maar ze voelden zich altijd welkom, een warm bad.
Op Ameland kwamen er vele hobby's: vissen, schilderen, wijn maken, garnalen kruien.
En zijn volkstuin, dit gaf veel plezier en afleiding.

Ook had Joop veel lol met zijn biljartmaatjes en de voetbalclub Geel-Wit.
Soms wat te veel lol.
Op Ameland was Joop bekend als de Amsterdammer met de snor en genoot van de
vrijheid en vriendelijkheid van de mensen.
Door zijn gezondheids klachten kwam er een einde aan zijn vele sociale hobby's.
Dit vond Joop erg jammer en had daar veel moeite mee.
De altijd vitale man ging de afgelopen jaren hard achteruit.
Als redding in de branding had Joop Ans als zijn grote steun en toeverlaat.
Ze heeft Joop met liefde en inzet verzorgd. Dit werd een hele dagtaak.
Gelukkig hebben we samen met het gezin op zondag 4 november thuis afscheid kunnen
nemen .

*Ook was er de afgelopen tijd veel hulp van Agatha. Bedankt voor je goede zorg.
Dank aan Catrientje voor jullie zorg en vriendschap.
Ook bedanken wij Dr. Jacobs, Remco, De Stelp en de Thuiszorg.
En Agnes voor de uitvaartbegleiding.
Het is goed zo. Rust Zacht PA-Opa-Ouwe Opa.*

IN MEMORIAM Marie Oud-Metz 10-8-1924 – 13-12-2018

Marie Oud - Metz, geboren op 10 augustus 1924 in Buren, overleden op 13 december 2018.
Weduwe van Johannes Oud sinds 9 juli 1981.
93 jaar is ze geworden en zoals zelf zei, was ze dat verplicht aan de rest van de familie.
Ze was de laatst levende uit het gezin van ouwe Frits en Jehanne.

Bijna 70 jaar woonde ze in het kleine huisje aan de Noordwal, altijd zelfstandig en druk met
koken, poetsen, tuinieren en vooral zorgen voor een ander. De laatste jaren waren heel erg
zwaar voor haar door het overlijden van Jacoba en Frits, korte tijd na elkaar. Toch hoorde je
haar niet klagen. Kleine lichtpuntjes waren er door de geboorten van haar
achterkleinkinderen.

Het huisje is nu leeg en stil. Je hebt je strijd gestreden. Geen verdriet en tranen meer.
Degenen die je lief hebt verliet je om degenen die je lief had terug te vinden.

IN MEMORIAM Johanna Catharina van der Haring – Mosterman - JO -

2-11-1937 – 17-11-2018

Een leven vol zorg. Als verpleegster voor patiënten. Als moeder voor je kinderen als oma voor je kleinkinderen. Zorgen ook voor je lieve man maar ook zorgen voor en om jezelf. Altijd heb je je best gedaan en ben je positief gebleven om met goede raad en daad advies aan iedereen te geven die dat nodig had. Daarbij verloor je de zorg die jezelf nodig had soms uit het oog. Gestreden door de jaren heen. Medicijnen en kuren ondergaan. Je wilde zo graag dat het beter zou gaan. Maar het kaarsje ging langzaam maar zeker uit. De energie die je nog had kon je niet meer inzetten om nog door te strijden. Rust dat was je wens. Rust in de wetenschap dat de kleinkinderen, de kinderen en aanhang en dat je man goed te plek waren. Rust ook omdat je wist dat je niet meer hoefde te zorgen of het allemaal wel goed kwam of zou gaan lukken. Een dappere vindingrijke sterke vrouw. Ook sportief en geïnteresseerd en begaan met anderen.

Ma was een zorgzame, bezorgde, creatieve, vindingrijke en lieve vrouw, moeder, oma. Geïnteresseerd in het wel en wee van de familie. Belangstelling voor de sporten en hobby's. Sporten vond ze geweldig en heeft ze ook veel gedaan. Ook was ze daarin heel veelzijdig handbal, tennis, badminton. Toen het sporten niet meer ging was ze vaak aanwezig om de kinderen en kleinkinderen te supporteren. Zoals ze dat zelf noemde. Daarbij was ze enthousiast in haar aanmoedigingen en wedstrijdbeleving.

Ja, ze is altijd veel met haar kinderen en kleinkinderen bezig geweest. Overal met hen naar toe en ook hen van alles vertellen en uitleggen over van alles en nog wat. Veel konden we van haar opsteken van leren vissen, en kalverjassen van figuurzagen tot het maken van een pijl en boog. Ma wist ook alles of ze bracht het zo dat het leek alsof ze overal wel wat van wist.

Ze deed graag overal aan mee en zo genoot ze van haar gezin. Ma was erg creatief ze maakte van spullen die ze vond of tegenkwam de mooiste dingen. Vaak deed ze even een rondje door de tuin en dan op het eind stond er een mooi herfstboeket op tafel. Van gejut barnsteen werden mooie zaken gemaakt. Voor zover het nog kon ging ma er op uit. Vissen was daarbij wel haar ding. Maar ook sjoelen en vroeger kievitseieren zoeken. Wel was er altijd de bezorgdheid van ma die ons omringde. Altijd even de vraag hoe is het, nog nieuws. En afsluitend met een groet: kijk goed uit, doe geen domme dingen. We hebben zoveel beleefd zo veel herinneringen gemaakt. Die we koesteren en waarvan we genieten. Daarom ma deze speciaal voor jou.

*De blik naar voren gericht,
De wind vol in het gezicht.
Zoals een waterdruppel die parelt in de morgenzon,
Zo zal je blijven schitteren aan de horizon.*

NIEUWS UIT DE PAROCHIE

Een nieuw Allerzielenkaartje.

Iedere vijf jaar krijgen we rond Allerzielen een kaartje met de namen van de overledenen van de afgelopen jaren. Het is toch al lang Allerzielen geweest, zult u denken. Inderdaad. We vieren Allerzielen op 2 nov. en dus was het logischer geweest dat we dit kaartje bij de vorige Wegwijzer hadden gekregen.

Dat was de bedoeling en de kaarten waren er ook, maar er ontbrak één naam... en dat kan natuurlijk niet.

De drukker beloofde dat het nog net op tijd herdrukt kon worden en dat lukte hem ook, maar de post gooide roet in het eten: twee dagen te laat!

Daarom krijgt u het Allerzielenkaartje bij deze Wegwijzer.

Aantal kerkbezoekers in 2018

Vanaf april tot en met oktober zijn er iedere maand rond de duizend bezoekers geteld in de Sint Clemenskerk.

In de maand november (kunstmaand) daarin tegen lag het aantal bezoekers dat jaar echter ruim boven de zesduizend. Er werden 6.618 bezoekers geteld om precies te zijn, dat waren er bijna duizend meer dan het jaar ervoor, in 2017.

In december zijn er tussen Kerst en Nieuwjaar 1.074 bezoekers geteld, waarvan er meer dan 700 tijdens de Oudejaarskuis de kerk kwamen bezoeken. Het aantal kuisdeelnemers was vergeleken met het jaar ervoor meer dan verdubbeld.

In totaal werden er in 2018 15.217 bezoekers geteld, dit was ongeveer gelijk aan het aantal bezoekers van het jaar ervoor. Toen was er rond de kersttijd een Winterfair met grote belangstelling.

Caritascollecte 2018

De Caritas-Kerstcollecte van 2018 voor pater Marcus (Marco van Hooff) in Mozambique heeft het miraculeuze bedrag van € 6.385,07 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank!

Deze collecteopbrengst was zelfs nog meer dan dat in 2017, toen was er al € 6.126,- bijeengebracht voor het nobele werk van deze missionaris in een verre en arme uithoek van Mozambique in Afrika.

Gasverbruik 2018

De goed geïsoleerde Sint Clemenskerk heeft in 2018 7.035 kuub gas nodig gehad om de kerk op koude dagen tot acceptabele temperatuur te verwarmen, dat is omgerekend in euro 4.573. Het koudere jaar 2017 daarvoor was er 8216 kuub nodig dat is 5.340 euro. In de komende jaren is relatief warm weer het meest gewenst tijdens periode dat de kerk veel geopend is: november, Kerst & Pasen. Maar ook tijdens de wintermaanden is weer zonder gladheid en kou belangrijk, al was het maar voor kerkbezoek op de zondagen

WERKGROEPEN VOOR HET VOETLICHT: KOSTERSCHAP

De redactie interviewt Theo Kiewiet, koster van de Sint Clemenskerk

Wil je ons iets over je afkomst vertellen? Uit wat voor gezin kom je?

“Ik kom uit een rooms gezin met 10 kinderen, waarvan ik de 4^e ben. Mijn ouders waren: Piet van Joeke-Willem (joeke=juk, vader haalde mossels met een juk) en Hanneke (uut Joure).

Op mijn 8^e jaar werd ik als eerste uit het gezin misdienaar.

Het geloof speelde in ons gezin een grote rol. Er werd voor en na het eten gebeden en ‘s avonds op de knibbels voor de stoel... We mochten kiezen uit de oefening van berouw, geloof, hoop of liefde en kozen met grote voorkeur voor liefde!”

Wat heb je zoal gedaan in je leven? Waar ben je voor opgeleid?

“Vanuit mijn liefde voor de natuur koos ik na de Middelbare School voor de Tuinbouwschool in Frederiksoord en werd ik hovenier bij de Gemeente Ameland. Veel Amelander iepen, vooral in en om Buren, komen uit Kwekerij de Tuun en zijn nog door mijzelf geplant!

Theo lachend: “De bomen zijn er wel, maar geen kerk in Buren...”

“Tijdens het laatste jaar bij de Gemeente besloot ik een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan en een wereldreis te gaan maken, in eerste instantie voor een half jaar.

De reis begon met de Trans-Siberië spoorlijn, door Mongolië en China, heel indrukwekkend en een prachtige ervaring. Toch hield mij nog een ander idee bezig: ik wilde wel iets met missie en ontwikkelingswerk gaan doen en besloot me te gaan richten op ontwikkelingsprojecten.”

Je hebt dus bewust het roer volledig omgegooid. Hoe heb je dat vorm gegeven?

“Om mij goed voor te bereiden op missie en ontwikkelingswerk ben ik in Londen Theologie en Filosofie gaan studeren bij de missionarissen van Mill-Hill (Missionaire Sociëteit). Na drie jaar studie ben ik mijn eigen weg gegaan en ging weer op reis, nu naar India. De projecten daar werden ondergebracht in de Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet. Die twee jaar werden een belangrijke fase in mijn leven, dankbaar ook voor het onderdak bij een warm Indiaas gezin.

Na India werd het Nepal, Oost-Afrika, Kenia, Oeganda, enz. Er kwam ook een project in Afrika.

India is “wegens succes” opgeheven. Projecten in Nepal en Kenia lopen nog”.

En toen toch weer terug naar Ameland...?

“De ervaring wat het is om in armoede te leven is van onschatbare waarde voor mij geweest. Als “verloren zoon” terug in mijn ouderlijk huis op Ameland ging ik mij opnieuw bezinnen op wat nu? Ik wilde heel graag mijn opleiding Theologie/Filosofie vervolgen.... Maar dat mocht niet zo zijn. Het werd uiteindelijk de 3-jarige Rooms-Katholieke Theologische Opleiding in Amsterdam.

En weer ging ik terug naar Ameland... Mede omdat mijn ouders hulpbehoevend werden. Om in mijn eigen onderhoud te voorzien werkte ik in de horeca en startte mijn eigen hoveniersbedrijf."

En nu koster.. Van roeping naar beroep of beroep als roeping?

"Ik denk beide. Ja, wat kan het leven toch anders lopen dan je denkt en uiteindelijk toch lopen zoals je diep van binnen hebt gehoopt... En dan ook nog uit nood geboren... Het ging zo:

De Parochie kwam werkelijk in nood door de ziekte van Pater Marcel. Alle hulp was welkom. Samen met Gerard, Ans en Agatha maakte ik al deel uit van de Pastoraatsgroep en gezamenlijk hielden we alles zo veel mogelijk draaiende. Maar de roep om een koster werd luider.

En zo geschiedde. In 2012 werd ik officieel aangesteld als koster (dat houdt in zaterdag en zondag als koster, alle overige werkzaamheden als vrijwilliger) en betrok de bovenverdieping van de pastorie. Het voelde als een geschenk uit de hemel en het was een uitkomst voor de parochie.

En ik voel me hier als een vis in het water, dankbaar dat ik zo op m'n plek ben gekomen!"

Wat houdt je werk als koster in grote lijnen in ?

"Als koster ben ik het aanspreekpunt voor parochianen en gasten, onderhoud de contacten met de pastoors (o.m. over de liturgie) en ben betrokken bij alle kerkelijke activiteiten, zoals de zondagliturgie, de openstelling van de kerk (contact met suppoosten), huwelijken en uitvaarten.

Als lid van de pastoraatsgroep ga ik van tijd tot tijd ook voor. Ik ben blij ook nu nog bij de Pastoraatsgroep te horen. Samen met Anneke bezoek ik de nabestaanden bij de voorbereiding van de uitvaart en heb daarbij steun aan het onderdeel nabestaandenzorg binnen mijn opleidingen.

In feite is de kerk een 'continu-bedrijf' met een organisatorisch, fascilitair en liturgisch werkterrein.

In mijn dagprogramma komen alle werkzaamheden wel aan de orde.

Naast het dagelijks schoon houden (het echte schoonmaakwerk gebeurt door andere vrijwilligers):

- | | |
|-----------|--|
| 9.00 uur | Mariakapel open, alarm afzetten, div. werkzaamheden (drukwerk, telefoon, enz.) |
| 14.00 uur | Kerk open, suppoosten ontvangen, voorbereiding rondleiding, info-tafel, enz. |
| 17.00 uur | Afsluiten, Mariakapel en kerkruimte ordelijk achter laten (kaarsjes, geld, enz.), verwarming regelen, alarm inschakelen en wat zich verder nog aandient. |

Heel fijn dat de "klusgroep" bij extra werk ondersteunt en dat Regina, die de verantwoordelijkheid draagt voor de organisatie van niet kerkelijke zaken, bijspringt voor catering en schoonmaak.

En Tonny de Jong vervangt mij als dat nodig is. Ook heel praktisch dat ik naast de kerk woon."



Heb je nog een leuke anecdote uit je kosterbestaan?

“O ja, wel meer dan één... Wat ik niet snel vergeet is wat er gebeurde tijdens de periode dat we na de brand in de Toel onze vieringen hielden.

We hadden toen twee zieke pastoors en de geconsecreerde hosties raakten op... Wat nu...? Het was winter, maar op Klein Vaarwater verbleef een duitse pater. Hij wilde ons wel helpen en wij naar de dagkapel, waar een noodaltaartje stond, gemaakt door Dirk Brouwer (het altaar uit de dagkapel stond in de Toel). Met mij er bij als vertegenwoordiger van de parochianen heeft de pater de hosties die in diverse potten zaten, geconsecreerd door de potten naar alle kanten te draaien.”

Met een enorme voorraad hosties konden wij voorlopig vooruit!”

CATECHESE OP DE KARDINAAL DE JONGSCHOOL

Kerstspel

Voor het eerst sinds jaren had ik de eer om met mijn klas het kerstspel te gaan opvoeren. Traditioneel doen we dat in de ontmoetingsruimte van onze school met het glas-in-lood raam van Kardinaal de Jong op de achtergrond. Maar dit jaar hadden we ervoor gekozen dit te laten plaatsvinden in onze kerk. Tegen deze locatie, inclusief prachtige kerststal, is natuurlijk niets opgewassen. Voor herhaling vatbaar, denk ik.

Het verhaal van Jozef

In 2019 vervolgen we de lessen uit Hemel en Aarde en deze gaan de komende weken over Jozef. Zijn verhaal is misschien wel het beroemdste verhaal uit de Bijbel. Disney maakte er een film over. Joop van den Ende haalde de musical *Joseph and the amazing technicolor dreamcoat* van Andrew Lloyd Webber naar Nederland. Op tv zocht Frits Sissing een musicalster die Jozef kon vertolken. Onze lessen zijn misschien wat minder hoog entertainment, maar we nemen wel volop de ruimte om het verhaal in geuren en kleuren te vertellen. En in te gaan op de motieven en betekenissen die het verhaal in zich draagt. De meeste mensen kennen wel een paar scènes uit het verhaal van Jozef: dat hij het lievelingszoontje is met een gekleurde mantel, door zijn broers in een put gegooid wordt, onderkoning wordt in Egypte. Als je de belangrijkste gebeurtenissen van het verhaal op een rij zet, valt op dat het net zo'n vaart heeft en net zo boeiend is als een moderne novelle.

Lievelingszoon en lijfwacht van de farao

Jozef is de lievelingszoon van Jakob. Hij krijgt een kleurige mantel. Hij droomt dat de korenschoven van zijn broers voor de zijne buigen en later dat de zon, maan en sterren voor hem buigen. Zijn broers zijn jaloers en krijgen een hekel aan hem. Jozef zoekt zijn broers op die op het veld zijn met het vee. Ze zien hem aankomen. Ze gooien hem in een put en willen hem later vermoorden, maar bedenken zich en verkopen hem als slaaf aan kooplieden die

naar Egypte gaan. Ze besmeuren de mantel met dierenbloed en laten die aan Jakob zien; hij denkt dat Jozef dood is.

In Egypte wordt Jozef hoofd van de huishouding van Potifar, een commandant van de lijfwacht van de farao. De vrouw van Potifar probeert Jozef tevergeefs te verleiden. Ze zegt dat Jozef haar wilde aanranden. Potifar stuurt Jozef naar de gevangenis. Daar krijgt Jozef weer taken. Hij ontmoet er een schenker en bakker die aan het hof van de farao hebben gewerkt. Hij legt hun dromen uit; God laat hem weten wat ze betekenen. Hij voorspelt dat de schenker weer aan het hof zal worden aangenomen en dat de bakker zal worden gedood. Dat komt uit.



Dromenuitlegger

Als de farao droomt over vette en magere koeien en volle en iele korenaren, herinnert de schenker zich dat Jozef dat kan uitleggen. Jozef zegt dat er zeven vruchtbare jaren zullen komen en daarna zeven jaren met hongersnood. Jozef wordt onderkoning en laat graanschuren bouwen om in de rijke jaren graan op te slaan voor de magere jaren. Tijdens de hongersnood trekken de broers van Jozef naar Egypte om graan te kopen. Ze melden zich bij Jozef maar herkennen hem niet; Jozef herkent hen wel. Hij laat niets merken en zegt dat ze hun jongere broer moeten halen; om te zorgen dat ze terugkomen houdt hij Simeon in Egypte. Hoewel Jakob bang is Benjamin te verliezen, komen de broers terug met Benjamin. Ontroerd maakt Jozef zich bekend en de broers verzoenen zich. Jakob komt samen met de hele familie over naar Egypte.

Wat wij van dit verhaal kunnen leren

In de lessen besteden we in alle groepen veel tijd en aandacht aan het verhaal. We zijn benieuwd wat de kinderen erin zien, wat ze boeit, welke vragen ze erover hebben. Natuurlijk stellen we zelf ook onderwerpen uit het verhaal aan de orde. Onze lessen gaan over dromen, over verzoenen, over grote gevoelens van jaloezie, verraad, onrecht en ontroering, waar het verhaal zo vol van is.

We vinden het leuk en uitdagend om kinderen kennis te laten maken met dit bijzondere verhaal. En we zijn heel benieuwd wat ze ervan vinden!

Namens de Kardinaal de Jongschool,
(meester) Jan.

BISDOMBERICHTEN

Diocesane Retraite: Amos

Het bijbelboek Amos behoort bij de zogenaamde kleine profeten. Amos is een schapenfokker en vijgenkweker uit Tekoa, in het zuiden, die weggeroepen wordt uit zijn boerenbestaan om te profeteren in het Noordrijk. Hij klaagt de sociale wantoestanden aan en neemt het op voor de armen die uitgebuit worden. Hij hekelt de schijnvroomheid en laat zien dat God zich in de geschiedenis heeft laten kennen als een God die het opneemt voor de zwakken. In de veertigdagentijd houdt Amos ons een spiegel voor waar wij staan in ons leven.

Begeleiding: Peter Vermaat

Datum: vrijdag 15 maart – zondag 17 maart 2019

Plaats: Klooster Thuine, Duitsland

Tijd: Aankomst: 20.00 uur - vertrek: 16.00 uur

Opgave vóór 1 maart 2019 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden,

e-mail: l.winter@bisdomgl.nl of tel. 050 – 4065888.

Inlichtingen: Peter Vermaat, tel. 0518 – 451751.

Ontmoetingsdag in Sappemeer voor mensen, die hun partner hebben verloren

De diocesane werkgroep *Partnerverlies* van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een *Ontmoetingsdag* voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren. De eerstvolgende keer vindt de ontmoetingsdag plaats in Sappemeer op: donderdag 21 maart 2019 van 10.00 tot ongeveer 15.30 uur in de pastorie, Noorderstraat 154, 9611 AP Sappemeer.

Het 'ontmoeten' staat op deze dag voorop, omdat praten met mensen, die kort of al langer geleden hetzelfde hebben meegemaakt, erg waardevol en helend kan zijn.

Pastor Bernard Buit zal een inleiding houden over verliesverwerking. Hij zal ook stilstaan bij de plaats, die God daarbij inneemt. De dag zal worden besloten met een korte viering.

Voor koffie/thee en een lunch wordt gezorgd. Er wordt van u een bijdrage in de kosten gevraagd van € 12,00.

Als u het prettig vindt, kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.

U kunt zich tot 12 maart 2019 opgeven bij:

de afdeling Pastorale Dienstverlening van het Bisdom Groningen-Leeuwarden

Ubbo Emmiusingel 79

9711 BG Groningen

tel. 050-4065888

Email: l.winter@bisdomgl.nl

Wilt u meer of andere informatie, dan kunt u bellen met:

Mevr. A. van Diepen-Galama, tel. 0527-252418

Dhr. A. van Rijdt, tel. 06-51042611

Mevr. M.H.A. Steen-Blom, tel. 0516-850820

Stille omgang 2019

Stille Omgang; vieren, ontmoeten, bezinning en verdieping!

In de nacht van 16 op 17 maart 2019 gaan wij het Mirakel van Amsterdam (1345) herdenken door een stille processie door de binnenstad van Amsterdam te lopen. Vorig jaar waren er in totaal 1600 deelnemers vanuit het hele land. Ook dit jaar gaan wij als Bisdome Groningen-Leeuwarden opnieuw naar Amsterdam om aan te sluiten bij dit jaarlijkse gebeuren. We gaan er met de bus heen, welke route onder staat beschreven. We zitten samen in de bus, we hebben in Emmeloord een stop onder het genot van een kopje koffie/thee en een broodje, we bidden en bezinnen in de bus, en in Amsterdam vieren we de H. Mis met onze Bisschop, Mgr. dr. C.F.M. van den Hout, aansluitend lopen we in verbondenheid met allen die lichamelijk aanwezig zijn als ook degenen die door gebed met ons verbonden voelen.

De route die wij gaan rijden is als volgt: **17.30 uur:** Uithuizen, Kennedylaan 33. **18.00 uur:** Hoofdstation Groningen. **18.30 uur:** Carpool Drachten, Kraaiheide 3. **19.00 uur:** Heerenveen, parkeerplaats bij de R.K. Kerk: Crackstraat 13. **19.30 uur:** Joure, parkeerplaats voor McDonalds: Sewei 4. **20.20 uur:** Emmeloord, Pastoor Koopmansplein 1. In Emmeloord zullen we een stop houden met koffie/thee en een broodje, inbegrepen bij de prijs van €22,00 per persoon voor het hele programma. Reist u pas mee vanaf Emmeloord, dan kost het u slechts €17,50!

Opgave en inlichtingen kunt u opgeven bij dhr. A. van den Hende:

stilleomgang.bisdomegroningen@gmail.com. Opgave is definitief bij betaling op rekeningnummer: NL71 ABNA 0502 4889 64, t.n.v. A. Lukassen, o.v.v. Stille Omgang 2019: Naam en opstapplaats. Mocht internetbankieren een probleem zijn, kunt u een mail sturen naar bovenstaand mailadres.

Van harte welkom en voor degenen die thuisblijven: verbindt u met ons door uw gebed!
Hartelijk dank.

Hartelijke groet, Alex van den Hende

Bisschop start Bonifatius Academie

Onder de vlag Bonifatius Academie gaan vanaf februari 2019 kadercursussen voor vrijwilligers en leken-gelovigen in een nieuwe vorm van start. Bisschop Ron van den Hout - zelf docent Oude Testament - trapt 8 januari a.s. af met een cyclus van 4 avonden Genesis lezen in het parochiehuis Wolvega. De avondcyclus staat open voor iedere geïnteresseerde. Deelnemers lezen en interpreteren met de bisschop bijbelteksten over de aartsvaders van het joodse en christelijk geloof: Abraham, Isäak en Jakob. Aanmelding is mogelijk via het bisdomhuis e-mail: l.winter@bisdomgl.nl of tel. (050-4065888).

Studiegids

De Studiegids van de Bonifatius Academie beschrijft kadercursussen over Catechese, Diaconie, Liturgie en Gemeenschapsofbouw. Deelnemers volgen een gemeenschappelijke basiscursus over Bijbel, Geloofsbelijdenis, Jezus Christus, Sacramenten en de Kerk. Het cursusaanbod is in opbouw. Nieuwe onderdelen en gasttrainingen worden ontwikkeld, ook met behulp van e-learning. On line leren vanuit eigen huis en PC gebeurt altijd in combinatie met ontmoeting tijdens gezamenlijke lessen op locatie met gastdocenten.

'Meer dan een boek'

Onderwijs is in de Bonifatius Academie modulair opgezet: wie een onderwerp kiest kan ook delen (modulen) van andere thema's volgen. Modulencombinaties met voldoende studiepunten leveren een speciaal Testimonium op. Met een knipoog naar het bekende standbeeld van de patroonheilige luidt het motto van de Bonifatius Academie '*plus quam libri*': méér dan boeken. Kennisoverdracht, competenties verwerven, elkaar inspireren. De Bonifatius Academie is er voor vrijwilligers, actief voor de parochie, en voor overige geïnteresseerden in Kerk en katholiek geloof.

Info: flyers, poster en de studiegids zijn naar alle parochies verspreid. Zie ook www.bonifatiusacademie.nl. Of: contact via studiesecretaris Piet Timmermans (050 - 4065 872).

KOFFIE SCHENKEN/KERK SCHOONMAKEN/LEZERSLIJST

Koffie schenken

februari 3	Marga Brouwer
februari 8	Heleen van der Galien
februari 17	Frans Ter Schure
februari 24	Mariola Molenaar
maart 3	Sheila Janson
maart 10	Ina Harsveld
maart 17	Tineke van der Wal
maart 24	Mary Ter Schure
maart 31	Toke Brouwer



Kerk schoonmaken

Diana Metz 12 februari
Joke Gouma
Carla Brouwer
Johanna Oud
Jessica Kienstra

Igna de Jong 12 maart
Duritha Molenaar
Johanna Brouwer
Annemarie de Jong
Louise Metz



Lezerslijst

3 feb	Agatha Wetting	Kinderkoor
10 feb	pastoor Paul Verheijen	Dorus Molenaar
17 feb	Anneke Mosterman	Marissa Kienstra
24 feb	Theo Kiewiet	Simmie van der Meij
3 mrt	Agatha Wetting	Kinderkoor
10 mrt	pastoor Paul Verheijen	Ans Mosterman
17 mrt	Theo Kiewiet	Marry ter Schure
24 mrt	pastor Henk Nota	Annemarie de Jong
31 mrt	Anneke Mosterman	Radboud de Vos
7 apr	Theo Kiewiet	Dorus Molenaar

LITURGISCHE KALENDER/MISINTENTIES

Zondag	3	feb	10.00 uur Gezinsviering met Agatha Wetting en kinderkoor Janke en Anton de Jong en Andries de Jong Gerben en Catharina de Jong-Boelens Theresia de Jong Sip en Gerarda de Jong-van den Hoogen Kardinaal de Jong en overleden familie Overledenen van de parochie
Zondag	10	feb	10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Paul Verheijen en het Clemenskoor Petrus en Hendrika de Jong-Brouwer Theodorus J. Metz Jan Brouwer Thomas en Catharina Brouwer-van der Zweep Giny Brouwer en Thomas Brouwer Cornelis de Jong en Duifke Bruning Cornelis de Jong en Antje Kiewied Dolf Kienstra Jacob en Jacoba Kienstra-Beijaard Marthie Fortuin-Kienstra

Casper Martinus Twickler
Theresia Twickler
Tjeerd en Sietske Metz-Molenaar
Corrie van der Galiën-Metz
Dirk Tjeerd Metz
Hendrik en Dirk Metz
Johannes Boelens
Gelf Metz en Jo Koersen
Hendrik Mosterman
Jaap en Jacoba Tieman

Zondag 17 feb 10.00 uur Woord-en communieviering met Anneke Mosterman en organist Peter Vlak

Mis uit dankbaarheid
Dirk en Sanne Metz
Wiesje Metz-Duipmans en Ferdinand Metz
Dick Metz
Foppe en Jacoba Metz-Oud
Richard Kooiker
Barend Kooiker
Jaap en Regina Oud-Brouwer en Dirk Oud
Anne en Arnold Beijs
Jan Gerardus en Jeannette Metz-Oud
Tjeerd van der Galiën
Annelies Oud-Metz en overl. fam Oud-Metz
Andries Kiewied
Anton en Mien de Jong-Bergsma
Tjeerd en Bernardina Metz-Kooiker
Gerardus en Bernard Metz
Gerben de Jong

Zondag 24 feb 10.00 uur Woord- en Communieviering met Theo Kiewiet en het Clemenskoor

Casper Martinus Twickler
Theresia Twickler
Tjeerd en Sietske Metz-Molenaar
Corrie van der Galiën-Metz
Dirk Tjeerd Metz
Hendrik en Dirk Metz
Johannes Boelens
Cyprianus en Augusta Kooiker-Kienstra
Theo en Sita Kooiker-de Haan
Familie de Haan-Edes
Jaap Theodorus Metz
Bernard Kooiker

Henk Sweers
Frans Hulsebos
Rie de Haan en Foppe Metz
Herman Wildervank en overleden familie

Zondag 3 mrt 10.00 uur Gezinsviering met Agatha Wetting en kinderkoor
voorstellen kinderen voor Eerste Communie en Vormsel

Cyprianus en Johanna de Jong-Kooiker en overleden famiie
Foppe en Petronella Kiewied-Metz
Theun en Antje Metz-Boelens
Gerben en Catharina de Jong-Boelens
Theresia de Jong
Janke de Jong en overleden familie

Zondag 10 mrt 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Paul Verheijen en
het Clemenskoor kinderwoorddienst en kidskerk

Anne en Catharina de Jong-Metz en overleden kinderen
Dolf Kienstra
Jacob en Jacoba Kienstra-Beijaard
Marthie Fortuin-Kienstra
Casper Martinus Twickler
Theresia Twickler
Tjeerd en Sietske Metz-Molenaar
Corrie van der Galiën-Metz
Dirk Tjeerd Metz
Hendrik en Dirk Metz
Johannes Boelens
Antoon en Trees Brouwer-Kiewiet
Maria Brouwer en Anna Molenaar-Brouwer

Zondag 17 mrt 10.00 uur Woord- en communieviering met Theo Kiewiet en
organist Ard Lucassen
kinderwoorddienst en kidskerk

Annelies Oud-Metz
Johanna de Jong-Kienstra
Pieter en Grietje Brouwer-Molenaar
Jan Gerardus en Jannette Metz-Oud
Tjeerd van der Galiën
Kardinaal de Jong en overleden familie

Zondag 24 mrt 10.00 uur Eucharistieviering met pastor Henk Nota en het Clemenskoor
Kinderwoorddienst en kidskerk

Theo en Trees Brouwer-Beijaard
Bernard Brouwer
Jose Brouwer Michel Kooiker
Anton en Mien de Jong-Bergsma
Jaap en Regina Oud-Brouwer en Dirk Oud
Anne en Arnold Beijaard
Petrus en Hendrika de Jong-Brouwer
Casper Martinus Twickler
Theresia Twickler
Tjeerd en Sietske Metz-Molenaar
Corrie van der Galiën -Metz
Dirk Tjeerd Metz
Hendrik en Dirk Metz
Johannes Boelens
Dirk en Sanne Metz
Wiesje Metz-Duipmans en Ferdinand Metz
Dick Metz
Foppe en Jacoba Metz-Oud
Jan Brouwer
Thomas en Catharina Brouwer- van der Zweep
Giny Brouwer en Thomas Brouwer
Cornelis de Jong en Duifke Bruning
Cornelis de Jong en Antje Kiewied

MEDEDELINGEN VOOR DE KOMENDE WEGWIJZER

Misintenties kunnen worden doorgegeven tot en met 18 maart bij Door Brouwer.

Fabriekspad 9 9164KR Buren mail wp.brouwer@knid.nl

Kopij voor de Wegwijzer uiterlijk 18 maart inleveren bij Corrie Mosterman.

Hans Jochemstraat 4 Nes mail aa.mosterman@knid.nl

De bijdrage voor de misintenties kunt U ook overmaken op

Banknummer NL76RABO0136100163 t.n.v. kerkbestuur Nes A. met vermelding van misintenties.

De volgende Wegwijzer loopt van 31 maart tot en met 12 mei.

